

buitenspoor



NTKC

sportief en actief kamperen

jaargang 95 januari 2013 | 1

NTKC sportief en actief kamperen
communiceert openbare
mededelingen uitsluitend via
www.ntkc.nl en buitenspoor

Redactie
Harrie van der Hoeft
Eindredactie: Clemens Ruttenberg

Redactie-adres:
TOPAZ tekstbureau
Clemens Ruttenberg
Berkelstroom 40
2721 AD Zoetermeer
buitenspoor@kampeerclub.nl

Buitenspoor verschijnt in 2013 in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november. Uitgaven vanaf nr. 7-2009 zijn in te zien onder 'Publicaties' op de ledensite.

**Kopij voor nr. 2 (mrt/april 2013) moet uiterlijk 31 jan. ontvangen zijn op het redactie-adres.
4 april voor nr. 3 (mei-juni 2013)
30 mei voor nr. 4 (juli-aug. 2013)**

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of in het geheel niet op te nemen.

Foto's

Stel je camera in op hoge kwaliteit. Verzend foto's als bijlage. Maak je bericht niet groter dan ca. 5 MB. Grotere bestanden van foto's kun je ook mailen naar info@drukpunt.nl. De redactie breidt haar archief graag uit. Wie foto's beschikbaar wil stellen voor publicatie kan deze opladen op de ledensite > algemeen > fotoarchief.

Advertentie-acquisitie:

André Reitsema, Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com
De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Niet commerciële advertenties
opgeven bij de redactie.

Drukkerij:

Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Foto omslag:

Houtvuurkamp Zwerfgroep, pag. 6

3-10	januari	Caravansectie	Nieuwjaarskamp	Oisterwijk
5-6	januari	Kennemerland	Nieuwjaarskamp	Limmen
5-6	januari	Oost	Winterkamperen	Ootmarsum
6	januari	Amsterdam	Nieuwjaarsbijeenkomst	Huizen
6	januari	Kennemerland	Wandeling	Limmen
6	januari	Nijmegen	Nieuwjaarsborrel	Brobbelbies
6	januari	Noord	Nieuwjaarswandeling	De Hertenweide
6	januari	Oost	Nieuwjaarswandeling	De Lutte
12-13	januari	Baronie en Kempen	Nieuwjaarskamp	De Smagten
13	januari	Den Haag	Nieuwjaarsreceptie 12 uur	De Haan
13	januari	Gooi & Vechtstreek	Nieuwjaarswandeling	Naarden
13	januari	Utrecht	Nieuwjaarsreceptie	Den Treek
19	januari	Gooi & Vechtstreek	Werkdag	Austerlitz
19-20	januari	Zwerfgroep	Houtvuurkamp	Drenthe
25-27	januari	JS	Nieuwjaarsweekend	Bladel
25-27	januari	Enig	Kampje	Bergen aan Zee
2-3	februari	Hart van Holland	Werkdagen	Het Groene Hart
4	februari	Baronie en Kempen	Voorjaarsvergadering	
4	februari	Veluwe	Voorjaarsvergadering	Apeldoorn
5	februari	Amsterdam	Voorjaarsvergadering	
5	februari	Den Haag	Voorjaarsvergadering	Voorburg
5	februari	Rotterdam	Voorjaarsvergadering	Rotterdam
6	februari	Gooi & Vechtstreek	Voorjaarsvergadering	Bussum
6	februari	Hart van Holland	Voorjaarsvergadering	Het Groene Hart
8	februari	Oost	Voorjaarsvergadering	Lochem
8-10	februari	Noord	Wintertipikamp	De Hertenweide
9-10	februari	Oost	Winterkamperen	Lochem
12	februari	Kennemerland	Voorjaarsvergadering	Castricum
16	februari	Noord	Voorjaarsvergadering	Boshuis, Appelscha
16	februari	Enig	Wandeling	Marskramerpad
16-17	februari	Zwerfgroep	Winterkamp	Veluwe
19	februari	Nijmegen	Voorjaarsvergadering	Camping Maashorst
20	februari	Utrecht	Voorjaarsvergadering	Leusden
23	februari	Rotterdam	Werkdag	De Ronde Hoek
23-24	februari	Amsterdam	Werkdagen	Huizen

sportief en actief kamperen

NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opggericht 5 mei 1912; lid ficc

Hoofdbestuur:

Voorzitter	Adriaan Branderhorst
Secretaris	Jan Doeven
2e Secretaris	Maartje Loerakker
Penningmeester	Ivo Knotnerus
2e Penningmeester a.i.	Petra Schaeks
Terreinbeheer	Albert Fien
Clubbureau/Automatisering	Jeroen van Veen
Juridische zaken/Vice-voorzitter	Jacob Tammens

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via:
ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Het clubbureau verzorgt alles rond informatie, lidmaatschap, administratie en contributie.
clubbureau@kampeerclub.nl
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00 tot 22.00 uur. Vermeld altijd je lidnummer en telefoonnummer.

Adreswijzigingen en aanvragen voor het inlichtingenpakket altijd schriftelijk indienen, evenals opzeggingen van het lidmaatschap. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij uiterlijk op 1 september van enig jaar schriftelijke opzegging door het clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van reden, administratienr. en volledige naam.

- Contributiebetaling op ING Bank nr. 669693
- Overig op ING Bank nr. 9324

Nederlandse Toeristen Kampeer Club, KvK Utrecht, nr. 40476892



Hoofdbestuur excl. Jan Doeven bij aanvang vergadering



Jongst aanwezige lid



De nieuwe voorzitter: Adriaan Branderhorst

Algemene Leden Vergadering

Verslag

Op zaterdag 24 november 2012 is te Huizen de extra ALV gehouden die reglementair noodzakelijk was geworden door onderbezetting in het hoofdbestuur.

In het bestuur zijn nieuw gekozen: Adriaan Branderhorst in de functie van voorzitter, Albert Fien als bestuurslid met de taak Terreinbeheer, Maartje Loerakker als bestuurslid met de taak van 2e Secretaris.

De vergadering heeft bij acclamatie deze nieuwe bestuursleden benoemd. Petra Schaeks, die nu het werk van de 2e penningmeester waarneemt, zal als haar kandidaat-lidmaatschap voorbij is worden voorgesteld ter benoeming in het HB. De notulen van deze vergadering kun je vinden op de ledensite / publicaties / beleidsstukken. Hier vind je tevens de notulen van de Clubraadvergadering die aansluitend aan deze extra ALV plaatsvond.

Adriaan onderstreepte zijn benoeming en die van Maartje en Albert met de volgende woorden: "Dames en heren, clubvrienden, Mede namens Maartje Loerakker en Albert Fien hartelijk dank voor uw steun voor onze benoeming als

leden van het landelijk bestuur van de NTKC. Laat ik dit woord van dank onderstrepen met deze roos, die ik u graag wil geven.

Wie kan namens onze 100-jarige club het beste deze roos in ontvangst nemen?

Inderdaad George Bésanger, die met medewerking van vele, vele leden dit jaar een prachtig feest heeft georganiseerd t.g.v. het 100-jarig bestaan van de NTKC.

In de afgelopen maanden heb ik het functioneren van het HB van nabij meegemaakt. Ik wil, mede namens u, mijn waardering en dank uitspreken over de wijze waarop het sterk uitgedunde HB het afgelopen halfjaar de kar heeft getrokken. Dat was geen eenvoudige zaak. Jacob, Jan, Ivo, Jeroen met op de achtergrond Petra. Dank en ook voor jullie een roos. Tot slot een roos voor de nieuw gekozen HB-leden Maartje en Albert. Ik verheug mij op een goede samenwerking met jullie en de overige leden en ik heb daar alle vertrouwen in.

Beste vrienden, In februari van dit jaar kreeg ik bij mijn afscheid als voorzitter van de afdeling Gooi en Vechtstreek uit handen van Jan Doeven het bekende NTKC-kussentje. De daarbij behorende boodschap was duidelijk: 'geniet van de rust'. Toen Jacob mij in april polste voor de functie was ik zeer verbaasd, maar was ook de rust

voorbij. Natuurlijk had ik kunnen zeggen, 'Zeer vereerd, maar ik bedank'. Maar dat is niet mijn stijl. Zeker niet als zo'n mooie club als NTKC in een lastige fase zit. Dan is mijn instelling meer: doe je plicht, neem je verantwoordelijkheid.

In de afgelopen periode ben ik vele leden tegen gekomen die daar net zo over denken en daar naar handelen. En daar gaat om: handelen; de dingen doen. Dat is de kracht van onze club en daarom bestaan we 100 jaar! Dat betekent niet, dat er geen problemen zijn en dat alles soepel verloopt. We weten wel beter. Maar het gaat erom hoe je met elkaar omgaat bij het oplossen van die problemen. En dat is een zaak die een ieder van ons aangaat. Ieder van u, ieder lid, elk afdelingsbestuur, sectie of werkgroep en zeker ook het HB. Daar mogen we (en dat is soms een moeten) elkaar op aanspreken.

Vrienden: goede onderlinge verhoudingen, discussie op basis van inhoud en humor, dat zijn voor mij belangrijke elementen om goed te functioneren. Ieder van u kiest daarin weer zijn/haar eigen accenten. Maar bedenken dat benadruk ik altijd graag, dus ook nu: hoe verschillend we ook zijn, we hebben met elkaar één belang gemeen, dat ons bindt en dat is een goed functionerende NTKC met een open mind voor elkaar en voor de toekomst. Met die opdracht gaan we (u allen en het HB) aan het werk, ieder op z'n eigen plek met de daarbij behorende verantwoordelijkheid. Ik wens ons allen daarbij veel plezier en succes! In die volgorde. Dank u wel."

De reguliere Algemene Ledenvergadering vindt in 2013 plaats op 23 maart, zoals altijd te Austerlitz. Let wel dit is een week eerder dan normaal in verband met Pasen.



Nieuw Hoofdbestuur na verkiezing

Foto's Harrie van der Hoef

Vergaderingen

ALV op 23 maart 2013

De komende ALV wordt gehouden op 23 maart 2013.

Vanwege Pasen een week vroeger dan gebruikelijk.

De ALV zal worden gehouden in het Dorpshuis te Austerlitz en begint om 10.30 uur.

Onderwerpen van de ALV zijn o.m. de vaststelling van het NTKC-jaarverslag, de jaarrekening van het clubjaar 2011/2012 en de begroting van het clubjaar 2012/2013.

Verder zal de stand van zaken van de terreinen uitgebreid belicht worden en komen onderwerpen die besproken zijn op de Clubraad aan de orde. Bij de verkiezing van hoofdbestuurleden treedt de penningmeester statutair af en stelt zich herkiesbaar.

De agenda en toelichting zullen als 'Binnenspoor' op de website worden gepubliceerd en zijn vanaf 2 februari 2013 beschikbaar. Leden die niet in staat zijn dit te downloaden kunnen bij het clubbureau een op papier afgedrukte versie aanvragen.

Leden die zich voor afdrukken van vorige publicaties reeds gemeld hebben krijgen de stukken automatisch toegezonden.

Wij hopen op een grote opkomst.

Hoofdbestuur

Voorjaarsvergaderingen

van afdelingen en secties

In februari vinden per afdeling en sectie de voorjaarsledenvergaderingen plaats. De plaats en datum staan vermeld bij Clubactiviteiten op pagina 2 van dit Buitenspoor en op de website. De agenda staat hiernaast vermeld.

Alle leden en kennismakingsleden worden van harte uitgenodigde deze vergaderingen bij te wonen.

Het is mogelijk dat het afdelings- of sectiebestuur extra punten aan deze agenda toevoegt.

Hoofdbestuur

Agenda

1. Opening
2. Mededeling en ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Rapportage Clubraad-bijeenkomst
- 4a. Gedachtewisseling herzien kampgeldinning
5. Bespreking ALV (zie agenda en toelichting (vanaf 2 februari op de website)
6. Terreinbeheer
7. Activiteitenagenda komend seizoen
8. Rondvraag
9. Sluiting

KAMPGELD

Handje contantje of liever anders?

Zoals de meesten zullen weten, worden onze kampgelden nog altijd 'handje contantje' aan de kampmeester overgedragen, meestal tijdens een gezellig gesprekje voor diens tent of caravan.

Dat brengt risico's met zich mee en mede daarom vinden veel leden het minder prettig om kampmeester te zijn. Tijdens de afgelopen Clubraad is daarom gesproken over de vraag of we onze kampgelden niet eens op een andere manier moeten gaan innen.

Het HB heeft zich hier al eerder oriënterend over gebogen en naar aanleiding daarvan een kleine commissie van deskundige leden gevraagd om een rapportje te schrijven over alternatieve mogelijkheden.

Deze alternatieven zijn toegelicht tijdens de Clubraad en er heeft een eerste voorzichtige gedachtewisseling over plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de aanwezigen het in zeer grote meerderheid een goed idee vinden om over 'modernisering' van de kampgeldinning te gaan praten.

Afgesproken is dat het HB hiertoe het voortouw neemt en tijdens de komende Voorjaarsvergaderingen van de afdelingen een verdere discussie mogelijk zal maken.

De commissie heeft een viertal alternatieven (plus enige varianten) beschreven.

Het gaat (naast het 'nulalternatief', handhaven van de huidige situatie) om de volgende:

1. Een vooraf bij het clubbureau te bestellen en op factuur te betalen 'nachtenstrippenkaart'.

2. Het kampregister geautomatiseerd leesbaar maken, bijvoorbeeld door het te laten bestaan uit losse formulieren waarop cijfervakjes worden zwartgemaakt, en per kwartaal achteraf een factuur voor de werkelijk gemaakte nachten sturen.
3. Registratie via internet voor of tijdens (smartphone en/of sms) de kampeerperiode en per kwartaal achteraf een factuur voor de werkelijk gemaakte nachten sturen.
4. Het kampgeld geheel laten vervallen en in plaats daarvan de contributie (flink) te verhogen.

Geef je mening

Het verslag van de commissie is geplaatst op de website (www.ntkc.nl/leden/publicaties/beleidsstukken.php). Lees het, en discussieer mee op het forum (www.ntkc.nl/leden/forum/topics.php?id=8)! Tijdens de VLV's komen we erop terug.

Hoofdbestuur

Terreinregels

Aanpassing Huizen

Het tentenverbod op het caravangedeelte van het terrein Huizen is opgeheven. Dit betekent dat - net als op de andere terreinen - tentkampeerders desgewenst ook op het caravangedeelte mogen staan.

Er is slechts één beperking: als het caravangedeelte vol is, hebben caravans voorrang.

Met het opheffen van dit tentenverbod gelden op alle terreinen weer dezelfde kampeerregels met betrekking tot kampeerplekken.

Op elk terrein mag je met de tent op elke plaats staan. Voor een caravan zijn plaatsen gereserveerd. Dit zijn in de meeste gevallen slechts een beperkt aantal plaatsen en op sommige terreintjes kunnen caravans geheel niet geplaatst worden.

'Tenters' worden dan ook vriendelijk maar toch dringend verzocht geen caravanplaatsen te bezetten wanneer er een grotere behoefte is aan caravanplaatsen. Als NTKC-ers kunnen we dit toch minzaam en met een goed clubgevoel ter plekke oplossen.

Focus op de toekomst

Bestuur en redactie wensen leden, donateurs en belangstellenden prettige feestdagen en alle goeds voor 2013.

In het afgelopen jaar lag de focus op ons honderdjarig bestaan. Wij kijken terug op een geanimeerd feest met honderden NTKC'ers op Het Groene Hart.

In 2013 en volgende jaren zullen wij elkaar minder massaal, en meestal spontaan, ontmoeten op onze terreinen.

Om dat mogelijk te blijven maken is er achter de schermen wel organisatie nodig: zonder goede bezetting van afdelingsbesturen wordt het lastig NTKC en zijn terreinen in de staat te houden zoals je verwacht en gewend bent.



Brandpunt verleggen naar de toekomst

Oproep

Wij doen een oproep om je in te zetten in een van de functies die broodnodig moeten worden ingevuld. Zodat straks ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen kamperen, op de manier zoals wij dat zo graag doen.

Verleg je focus naar de toekomst en neem contact op met je afdelingsbestuur, tenslotte is het nu de tijd om goede voornemens in te vullen!

De lijst met dan nog resterende clubvacatures verschijnt in volgend Buitenspoor.

2013: Laatste jaar Hoogduin

Afscheid van een mooi terrein

Wat wij al veel jaren hebben zien aankomen, maar wat wij tot nu toe hebben weten te vertragen, wordt nu toch trieste werkelijkheid. Na het seizoen 2013 zal ons geliefde terrein Hoogduin niet langer voor NTKC beschikbaar zijn.

Hoogduin is een huurterrein.

De erven hebben het perceel moeten verdelen en het contract is door de huidige eigenaren van 'ons gedeelte' opgezegd.

De huidige eigenaren willen het terrein zelf in gebruik gaan nemen.

Triest, maar het is niet anders. Uiteraard respecteren wij deze beslissing onder dankzegging voor de fijne contacten.

Na vele mooie jaren kamperen, komt het laatste seizoen er dus aan. Heel veel leden kennen ons Zeeuwse terrein, maar er zijn leden die nog nooit gekampeerd hebben op Hoogduin. Misschien komt dit ook omdat er geen caravans kunnen komen?

Kamperen met Koning Winter

Op De Valkenbelt in Lochem 9 en 10 februari

Koning Winter kondigt zich aan, herfststormen maken in januari, februari plaats vrij voor heldere sterrenhemels, sneeuw en vorst.

Velen weten hoe het is om in de winter samen te kamperen op De Valkenbelt bij Lochem. Wij hebben met onze dochters, toen 2 en 4 jaar oud, het eerste winterkamp meegemaakt, daarna volgden er nog vele. Waterzakken bevroren, sneeuw op je caravan of tent, bevroren gras.

Nu staan we voor alweer het 32ste 'Lochemse winterkamp'. We hebben nu al weer plezier om iedereen te verwelkomen; jong en oud, tent- en caravankampeerders, ervaren en niet ervaren winterkampeerders en niet te vergeten introducés, nodigen we uit voor deze unieke belevenis en wel op zaterdag 9 en zondag 10 februari 2013. Vrouwtje Dooi is even niet welkom.

Het programma is als vanouds gericht op ontmoetingen rondom het kampvuur, incl. gezamenlijk eten en drinken.

Voor de wandelaars begint het winterkamp op zaterdag om 11.30 uur in Ruurlo: Hans Jansen leidt ons vanaf het station Ruurlo door het prachtig Achterhoekse landschap naar De Valkenbelt.

De trein vanuit Zutphen komt om 10.22 uur in Ruurlo aan.

Voor vervoer van bagage van het station (indien gewenst) naar De Valkenbelt wordt gezorgd.

Al zittend om het kampvuur onder genot van Glühwein wordt om 14.30 uur het weekend geopend, het programma en de consumptie voor het weekend wordt dan tevens bekend gemaakt.

Zondag is het rondom 11 uur al weer tijd om afscheid te nemen, de wandelaars naar Ruurlo vertrekken om ongeveer 12.30 uur. Ook nu rijden weer een of meer auto's naar het station Ruurlo om je bagage te vervoeren.

Bij het inschrijven en betalen van de overnachtingen, vragen wij een kleine bijdrage van € 2,00 voor de extra consumptiekosten. Nogmaals, wij verheugen ons erop je te ontvangen op De Valkenbelt in het weekend van 9 en 10 februari 2013.

Namens het bestuur van afdeling Oost,

Maria Stegeman-Kroon



Al met al kijken we met heel veel plezier terug op vele fijne jaren. Er waren jaren dat er een introductieverbod was vanwege de drukte. Ons terrein is geliefd en daarom nog een extra bericht voor allen die nog een laatste keer gebruik willen maken van deze omgeving zo vlak aan het strand.

Op **16 maart** beginnen we dit laatste seizoen met een werkdag, dan is de reguliere winterstop weer achter de rug. Namens de afdeling Zeeland: wees welkom!

Tini Hengeveld

Winterwandelen met Oost

Arboretum Poort Bulten, De Lutte, zo. 6 januari

Door de opkomst van de textielindustrie veranderde Twente na 1850 ingrijpend.

De huisnijverheid veranderde, door de stoommachine, in een industriële activiteit. Grote fabrieken en rokende schoorstenen bepaalden jarenlang het beeld van de steden in Twente.

Maar de textiel liet ook heel andere sporen na. De fabrikanten vormden een soort nieuwe adel, de 'textielbaronnen'. Zij legden nieuwe landgoederen aan, realiseerden parken in de steden, legden spoorlijnen aan, maar bouwden ook musea en bij Oldenzaal ontstond een arboretum.

In 1910 stichtte de Oldenzaalse fabrikant H.J.H Gelderman het arboretum, toen nog een pinetum met naaldbomen, bij De Lutte. De bekende landschapsarchitect Leonard Springer was de ontwerper.

Het arboretum is nu een park met een prachtige collectie van 2500 bomen waar iedereen van kan genieten. De mammoetboom, de sequoiadendron giganteum, is het grootste exemplaar.

Wij gaan het zien! Ons lid Trudi Woerdeman, landschapsarchitect, leidt ons rond.

Tussen 11.00 en 11.30 uur verzamelen we in de koffieschenkerij midden op het terrein.

Je vindt Poort Bulten door op de A1, voorbij Oldenzaal, de afslag 'De Lutte' te nemen, rij door het dorp De Lutte tot aan de T-splitsing, ga daar linksaf de Lossersestraat in. Direct na de A1 en de spoorlijn vind je de parkeerplaats van Poort Bulten aan de rechterkant.

Kom je per trein laat het weten (06-40075305), dan halen we je op bij het station Oldenzaal.

Je kunt de wandeling combineren met een kampje (met sneeuw?) op 't Springendal.

Albert Fien





Voor iedere fikkie-stoker

Houtvuurkamp van de Zwerfgroep

Nog nooit met de Zwerfgroep mee geweest?
Op 19 en 20 januari houdt de Zwerfgroep zijn jaarlijkse houtvuurkamp. Het enige kamp bij de Zwerfgroep waar iedereen een eigen kookvuurtje mag maken voor zijn/haar tent. Mis het niet!

Neem je rugzak, pak je kampeertuig in, neem topografische kaart 17D Nieuw-Balinge (1:25.000) mee en zorg dat je bij de brug in Geesbrug (Drenthe) komt. Daar is de start voor de lopers. Rond 10 uur (of een andere tijd die je af kunt spreken) staat daar een Groepsraadlid klaar om je wegwijs te maken met kaart en kaarthoekmetertje. Vergeet niet je schepje mee te nemen: om een plag voor het vuur uit te steken en om er mee het bos in te gaan voor de 'poe en de pie' zoals toiletteren bij de Zwerfgroep vaak heet.

We gaan deze keer naar Drenthe waar we starten in Geesbrug. Daar vind je wel gelegenheid voor het parkeren van je auto. Reis je met openbaar vervoer, vanaf NS-Hoogeveen kun je elk uur met buslijn 27, richting Emmen, naar Geesbrug (zie ook afdelingsbericht Zwerfgroep). Uitstappen bij de halte Lindenlaan. Je bent dan vlak bij

het startcoördinaat (brug over de Verlengde Hoogeveense vaart). De wandeling is ongeveer 9 kilometer. Vertrek vroeg, de coördinaten zijn ruim voor 10 uur aangebracht. Liever op de fiets? Fietsers kunnen vertrekken vanaf station Coevorden of Meppel. Routesuggesties plus fietsknooppunt waar het kampeeradres staat aangegeven, krijg je via de mailing ongeveer twee weken van te voren of door een mailtje te sturen naar de toersecretaris. Zie ook het afdelingsbericht van de Zwerfgroep.

Voor alle bikkels van de Jeugdsectie!

Test jezelf: wie is winterhard?
 In januari komt de waarheid aan het licht! Zijn er onder jullie watjes, doetjes en bikkels? Natuurlijk vind je watjes en doetjes in de Jeugdsectie. Die heb je helaas overal. Maar dat ben jij natuurlijk niet! Jij behoort tot de bikkels. Daarom daagt de Zwerfgroep jou uit om het komende houtvuurkamp mee te beleven. Kom op 19 januari naar Drenthe. Loop met je rugzak door het mooie Drentse land. Zet je tent op bij het kampeeradres. Graaf voor je tent een ondiep kuiltje in het weiland. Bewaar de uitgespit-



te plag en grond goed. Duik het bos in om hout te sprokkelen. Leg in je kuiltje een kookvuurtje aan. Vraag advies aan andere kampeerders om je heen als je een nóg beter vuur wilt. Kook op je eigen kookvuurtje je eigen maaltijd. Zit nog gezellig met je vrienden bij een van de vuurtjes. Wordt het je te koud? Kruip in je slaapzak en laat de kou buiten. Morgenochtend kook je je thee water en je eitje weer op je eigen vuur. Na afloop graaf je de as een beetje de grond in, overgebleven stukken hout breng je terug in het bos. Het zand gooi je weer in je kuiltje, plag erop, vlak maken, boer tevreden.

Tips:

- Neem warme kleren mee, maar trek voor de wandeling niet teveel aan.
- Vertrek niet te laat, het is vroeg donker, je moet nog hout kunnen sprokkelen.
- Reis samen als groep, dan hoef je niet elk een kaart te kopen.
- We lopen op topografische kaart 17D Nieuw-Balinge. Het startcoördinaat is 239.23-527.55.

Bericht voor avontuurlijke Trollen!

Kunnen Trollen alleen maar in de zomer kamperen? Nee, ook in het voorjaar en in de herfst. Maar in de winter niet? Natuurlijk wel! Dat weet jij heel goed. Trollen houden van avontuur. Voor jou daarom deze uitnodiging. Kom op 19 januari naar Drenthe. Na een niet te lange wandeling zet je je tentje op in een weiland van een boer en daar maak je je eigen kampvuurtje om eten op te koken. Natuurlijk kun je dat niet alleen. Schud je ouder(s) wakker uit hun winterslaap en lok hen naar buiten, het avontuur tegemoet! Zondag ruim je alles netjes op en ga je weer naar huis. Maandag op school heb jij, Trol, in de kring het mooiste verhaal te vertellen. Vertel je ouders maar dat zij topografische kaart 17D moet kopen. We starten bij coördinaat 239.23-527.55, zij weten vast wel wat dat betekent.

Prettige tocht allemaal!

Sirtjo Blaakmeer
 sblaakmeer@casema.nl

Kamperen in Europa

Er zijn maar weinig plekken in het buitenland, waar je kan kamperen zoals wij dat bij NTKC gewend zijn. Maar ze zijn er wel! Heb jij op zo'n terreintje gestaan, dan horen wij dat graag: buitenspoor@kampeerclub.nl. Je beschrijving publiceren we in dit blad en wanneer het terrein over een internetadres beschikt voegen we het toe aan de lijst op onze site: www.ntkc.nl > ledensite > kamperen > in het buitenland.

België

In Vlaanderen zijn verschillende paalkampeerplaatsen (onze zuiderburen noemen ze 'bivakzônes'). Ze zijn samengebracht op een site: www.bivakzones.be.

Een aardige bijkomstigheid is dat je er ook enkele paalkampeerplaatsen op vermeld vindt die nog net in Nederland liggen, in een streek waar NTKC geen terrein heeft: westelijk Noord-Brabant.

Evelien en Fons Dalmijn

Beurzen

Traditiegetrouw vindt in het begin van een kalenderjaar een aantal kampeerbeurzen plaats. In 2013 is dat niet anders. Vaak kun je toegangsbewijzen kopen op internet. Niet alleen bespaart je dat de rij voor de loketten, vaak krijg je op die manier ook een aardige korting op de prijs.

De belangrijkste beurzen zijn:

- 'Vakantiebeurs' in de Jaarbeurs Utrecht. 9 t/m 13 januari www.vakantiebeurs.nl
- 'Caravana' in het WTC Expo Leeuwarden. 17 t/m 22 januari www.caravana.eu
- 'Fiets en Wandelbeurs' in de RAI Amsterdam. 9 en 10 februari www.fietsenwandelbeurs.nl

Caravansectie op Het Essenbos

Verslag werkweek 6 – 13 oktober

Op zaterdagmorgen vertrokken wij richting Het Essenbos te Ouddorp Bij aankomst werden wij welkom geheten door het bestuur en de overige aanwezigen. Het was een heel gezelschap.

Doordat nagenoeg iedereen aanwezig was verliep de kennismaking vlot. Wel moest ik even met de ogen knipperen vanwege de zeer mooie tent die tijdens de werkweek de uitvalsbasis zou zijn. Dezelfde avond was er een happy hour. Dick vierde zijn verjaardag.

Het toegangshek moest er uit, schoongemaakt en geschilderd; Het toilet gebouw en aanwezige bebouwing hadden hier en daar een lik verf nodig; Diverse singels moesten gesnoeid; Bankjes gemaakt voor het terrein, waar gespeeld werd met ballen.



Zondag was een vrije dag. Wij vertrokken met de hond het natuurgebied in en naar het strand. Het weer was omgeslagen en een lekker zonnetje scheen. Dat zou zo de hele week blijven. Vlakbij het terrein is een grote speeltuin. Voor 50 procent kunnen kinderen daar de gehele dag terecht. Maandagmorgen was de opening van de werkweek en werd het werk ingedeeld door Lou.

Een kleine opsomming:

De fietsenstalling moest verplaatst, gerepareerd en geschilderd;

Je weet wel zo'n klein balletje waar je de grote ballen zo dicht mogelijk bij moet gooien; De vuurkuil moest worden vernieuwd. De oude eerst gesloopt. Zoals jullie zien had de TC'er goed gezorgd dat we met z'n allen in beweging bleven. Vervolgens ging eenieder met goede moed aan het werk. En veel werk is er verzet. Bomen omzagen is 1 ding, maar het opruimen daarvan geeft veel werk. Er werd gekloofd en veel rillen gemaakt. Goed voor vogels en kruipend gedierte. De schilders hadden het druk met schuren e.d. Bij de vuurkuil werd



wiskundig overlegd om te komen tot een goede opbouw. Vrijdags voelde menigeen zijn knie. Het is prachtig geworden. En dan niet te vergeten de catering. Koffie en thee in overvloed, steeds met iets erbij om te snoepen. Rond 17.30 uur kon je naar de tent om met elkaar de dag door te nemen of het vertellen van sterke verhalen. Voor elk wat wils. Woensdagmiddag was vrij en er was een uitje georganiseerd naar een klein museum in Renesse. Een oud schooltje waar nog werd geschreven met lei en griffel. Anderen bleven op het terrein of gingen naar het strand e.d. Op donderdagavond was door het bestuur een mosselparty georganiseerd. 35 kilo is er door gegaan. Het geheel was voorzien van brood en lekkere salade. We pasten net met z'n allen in de tent. Vrijdag tussen de middag was er kip met rijst. We werden weer goed verzorgd.

Daarna was de afsluiting. Alle werkzaamheden waren klaar en dat met een gemiddelde leeftijd van ruim boven de 65 jaar. Hulde aan die harde werkers en werkers! De penningmeester was ook heel blij. Hij had weer aardig gevangen. Kort samengevat: Mijn vrouw en ik hebben genoten. Iedereen was blijmoedig. Als er al iets was, werd dat met een kwinkslag opgelost.

Een hartelijke kampeergroet, André en Leny

Noot van de afdeling:

Op 6 oktober heeft de Caravansectie de handen uit de mouwen gestoken op ons terrein in Ouddorp. Met 43 werk(st)ers is er erg veel werk verzet. En daar is de afdeling Rotterdam zeer blij mee. Dat vele handen licht werk maken, bewijst de imposante klussenlijst die is afgewerkt. Er zijn diverse bomen om- en tot mootjes gezaagd, er is schilderwerk gedaan, snoeiwerk en een vernieuwde kampvuurkuil aangelegd. Lees het allemaal maar in het verslag hierboven. De sfeer was erg goed. Er kan teruggekeken worden op een fijne en gezellige week. De afdeling Rotterdam is bijzonder blij met de inzet van zoveel mensen. Bedankt!

Jenny van der Slik

EENPITTER

'Una cena picante'

(een pittig avondmaal)

Ten tijde van het verschijnen van dit nummer van Buitenspoor ben ik (voor drie maanden) in Peru. In een opvanghuis voor straatkinderen zorg ik onder meer voor de dagelijkse warme maaltijd. Daar komen dan zo'n zestig tot tachtig kinderen op af! Hoewel er in het huis een goed geoutilleerde keuken aanwezig is, laat ik me er toch toe uitdagen zo nu en dan eens een eenpansmaaltijd voor de kinderen te bereiden. Het is niet per se zo dat de Peruaanse keuken gepeperd is, maar ze zijn er ook niet vies van.

Van onderstaande stoofpot wordt in ieder geval de winterkampeerder ook lekker warm!

voor 2 personen

Gebruik ongeveer 350 gram gesneden en gewassen witte kool, een gesnipperde ui, een fijngemaakt teentje knoflook en 2 in stukjes gesneden (niet al te grote) winterwortels. Fruit de ui goudgeel in wat olie en voeg daar 250 gram half om half gehakt bij. Even rul bakken en dan de witte kool toevoegen en het geheel goed aanbakken. Wortels en knoflook erbij en afblussen met een kwart liter bouillon. Laat het potje zachtjes koken en ontvel intussen twee flinke tomaten en snijd die in stukjes (tomatenvocht ook gebruiken!). Doe de tomaten met een klein blikje uitgelekte kidneybonen in de pan. Breng op smaak met zout en peper en laat het potje een half uur pruttelen. Kort voor het serveren met wat (cayenne)peper bestrooien en serveren met wit stokbrood.

Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl

Alle Eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite. Klik: [Algemeen](#) > [Buitenspoor](#) > [Recepten](#)



Herfstkamp 2012

Caravansectie in Boukoul

Vrijdag 16 november reden wij naar Boukoul bij Roermond, waar wij een terrein troffen dat er goed bijlag. Alle 17 combinaties konden door onszelf op een plekje worden gereden. De organisatoren wisten het voorhuis gezellig in te richten zodat alle 31 aanwezige leden van de Caravansectie gezellig bij elkaar konden kruipen om 'bij' te praten. Truus had weer kans gezien op alle tafels bloemstukjes te plaatsen met materiaal uit het bos en een bakje champignons. Ons werd een gevarieerd programma voorgeschoteld, met nog voldoende ruimte om zelf iets te ondernemen.

Zaterdagmorgen was het gras berijpt, maar al snel brak de zon door en velen hebben de fiets gepakt voor een tocht door het Maas-Schwalm-Nette natuurgebied, de Wasser.Wander.Welt. en dat zonder muts en handschoenen! Corry Veldkamp leeft zich achter het fornuis uit. Met de assistentie van velen worden de soepgroenten gesneden en gekookt. Ikzelf ben in het geheel geen kokkin, dus kan ik er nog heel veel van leren. Wie zin heeft kan blijven hangen om een spelletje te doen of, zoals een aantal heren, met de laptop naar het voorhuis te komen en elkaar van alles over e-books te leren. Ook een USB-stick met de georganiseerde e-books gaat van caravan naar caravan. Een heel nieuwe ervaring voor mij. Wie zou een paar jaar geleden gedacht hebben dat er in de meeste caravans een computer aanwezig zou zijn?

Zondag bleek het de slechtste dag van de week te worden.

De hele dag regen, maar met een natuur excursie op het programma! Lang leve de mobiele telefonie en dankzij de flexibiliteit van de IVN-gids werd de wandeling naar de maandag verschoven. Toen was het wel een grijze dag, maar gelukkig droog. Wij liepen langs een mooie meanderende Schwalm en hebben veel verschillende paddenstoelen gezien.

Op dinsdag scheen de zon weer uitbundig voor onze excursie naar het Duitse Brüggen. Een verrassend klein en oud stadje en een gids die 3 talen sprak: Nederlands soms, verder Limburgs en Duits plat, maar voor iedereen te volgen. Brüggen heeft veel leuke winkels, nee nu eens niet van de grote ketens die je in alle steden aantreft. Ook veel terrasjes en restaurantjes met de goed bekende Duitse prijs/kwaliteit verhouding

en een grote Konditorei waar wij in een apart zaaltje onze koffie met 'iets' er bij nuttigden. De bediening kwam met grote bladen met 8 stukken Kuche! er op. De eerste indruk is dan wel verrassend en overwelkend, maar daarna lieten wij het ons goed smaken en de koffie werd naar behoefte steeds aangevuld. 's Middags stapten velen weer op de fiets om van de mooie dag te genieten.

Woensdag was geen activiteit gepland en gingen wij naar de Vrijbuiten, zoals we naar Obelink gaan vanuit ons terrein het Masterveld. Bij de Vrijbuiten worden alle modellen van de KiP caravans getoond en iedereen wil er toch wel iets van gezien hebben. Ook hier kom je nooit met lege handen buiten! 's Middags ben ik met Wil op de fiets naar de Outlet Roermond gefietst en hebben daar gezellig



rond gesnuffeld. Het avondprogramma werd door Marian verzorgd en kregen wij een mooie beeldimpresie van de Scandinavië reis van haar, Walter, Yvonne en Herman. We dronken met z'n allen koffie met ook nog een Scandinavisch hapje en drankje.

Donderdag was weer een mooie zonnige dag en hadden onze 4 organisatoren een 'Toertje Thorn' geboekt. Wij bezochten de Abdijkerk en het museum. Hier kregen wij een goed en gezellig vertellende gids, die heel veel wist van de historie van Thorn, zijn grote hobby. Bij het koffie drinken met een groot stuk Limburgse vlaai hoorden wij dat de excursies van deze gids altijd uitlopen.

Om 18.30 uur werden wij weer in het voorhuis verwacht waar wij met elkaar van de eindmaaltijd genoten. Het Slotdiner Herfstkamp CS, Raayerhof Boukoul bestaat uit 5 gangen(!) door Corry, Wil en vele handen van de deelnemende dames klaargemaakt. Na het diner werd er opgeruimd en het voorhuis weer in de originele staat teruggebracht. Door het opruimen, afwassen, met meubels slepen enz. enz. is er dit keer een duidelijk bedankje voor de organisatie t.w. Corry en Ruud Veldkamp, Wil en Wim van Kouteren een beetje bij ingeschoten. Daarom vanaf deze plaats nog heel, heel hartelijk bedankt voor dit heel geslaagde Herfstkamp 2012. De ware geest van onze NTKC was ook hier aanwezig, dus ook een hartelijk dank aan alle andere vrijwilligers. De samenwerking liep gesmeerd en zo kunnen wijzelf en de Toercommissie van de CS terugkijken op een heel geslaagd Herfstkamp 2012.

Vrijdagmorgen was het gelukkig nog droog en daarom was het mogelijk dat iedereen op zijn eigen tempo kon inpakken en vertrekken.

Fijne feestdagen en tot het Nieuwjaarkampje in Oisterwijk.

Gita Jellema

50 plus

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

Vroeger was een kampeerder iemand die met onbedekte knieën, maar verder geheel gehuld in verschoten kaki, alles dat tot zijn dagelijks decor en bestaan behoorde verliet, om zich geheel open te stellen voor een nederig, primitief oerleven in de Natuur. Zozeer natuur en oer dat hij sliep in een knoestig bosje stro, op handen en voeten in, uit en rond zijn doekhol kroop, iedere boomstronk dankbaar als stoel ervaarde en zich waste, veelal met alles aan, aan een roestig pompje. Hij zweeg veel luisterde nog meer, soms zong hij wonderlijke wijsjes en in een doolie mier op het brood zag hij geen enkele reden om ba

of ajakkie te roepen. Kom daar nu ereis om! Dit land levert naar schatting dit jaar anderhalf miljoen nieuwe kampeerdere op. Er bestaat geen productiestop op de aanmaak van het artikel 'kampeertoerist'. Wel verandert de kwaliteit. De vers-aange-maakte kampeerder wenst zich iedere dag te douchen, warm, hij wil recht op gaan en staan, zacht liggen en zitten. Zijn water moet ontsmet zijn en zijn leeflicht zit in plastic pakjes, zakjes en doosjes. Een knappe mier die daar nog bij kan. De nieuwsberichten, het hoorspel en de arbeidsvitaminen neemt hij mee naar zijn gerieflijk plekje tussen de bomen, dat even weinig gemeen heeft met de natuur als rijks-gekeurde roomboter van de

zuivelhandel met een koe in de wei. Dankzij de verbazende overproductie van het nieuwe type kampeerder is de oude uitvoering een verdrukte minderheid geworden. Maar het is fout te veronderstellen dat hij niet meer zou bestaan. Hij bouwde met vaderlandse nauwkeurigheid een eigen verenigingetje, compleet met statuten en contributie en zegeltjes en een bestuur. Verzekerde zich van een aantal strikt eigen, strikt ruige, strikt oncomfortabele stukjes grond waar niemand bij mocht. Slagbomen, bordjes Verboden Toegang, Uitsluitend voor Leden versperren de stukjes grond waar het handjevol gelovigen het oude kampeerderebestaan levend houdt. Meen niet dat hier sprake is van een nut-

teloos streven om een overleefde traditie halsstarrig in stand te houden, want de kampeertraditie is niet overleefd. Dat ze veelal zo met voeten getreden wordt is een kwestie van onkunde van de Moderne Kampeertoerist. Wanneer de tijd komt dat hij er oog voor gaat krijgen, dan zullen de slagbomen met de onhartelijke bordjes hoog worden opgehaald, dan is hij welkom. Maar... dan zal hij Elvis Presley thuis moeten laten, niet zijn tent pal voor de luifel van een ander zetten en na tien uur n.m. geen joechei meer roepen, laat staan Mien waar hejje de jajum.

Ingekort - Oorspronkelijk is dit artikel van Saartje Burgerhart, overgenomen uit de Volkskrant van 4 juli 1962

Zwerven op de Strabrechtse Heide

Verslag Zwerfgroepkampje (17-18 november 2012)

Zo'n 35 zwerfers, waaronder vier fietsers hebben weer genoten van een heerlijke zwerftocht in het Brabantse land. Want wat wás het genieten! Toen we bij het startcoördinaat in Heeze aankwamen, was het al gezellig druk. Na een warm welkom vertrok ieder alleen of in kleine groepjes naar het volgende coördinaat.

Onze route voerde ons langs kasteel Heeze via de Hubertusbossen met prachtige herfstkleuren naar de Strabrechtse heide. Een uitgestrekt heidegebied met vele vergezichten die door het heilige weer soms een mystiek karakter kregen. Midden op de hei hebben wij, maar ook andere groepjes, genoten van koffie en een boterham. Al zwerfend kwamen we daarna via het Beuven en het Starven bij een tussencoördinaat waar we weer andere zwerfers troffen.

Het was heerlijk stil in het bos en op de hei, waarschijnlijk door de korte lichte regen die andere wandelaars thuishield. Daarnaast was het prachtig om te zien hoe de natuur zich herstelde. Door grote droogte is zo'n 3 of 4 jaar geleden een deel van de heide afgebrand. Na een korte middagpauze kwamen

wij aan bij de brug over de snelweg. Het steile talud werd beklommen en andere zwerfers werd een helpende hand bereikt. Het moet een vreemd gezicht geweest zijn vanaf de snelweg.

Al snel zagen wij toen wat kleine tentjes op een weilandje rond een vlaggenmast aan de rand van het bos. Een idyllisch plekje om te kamperen. Het kampvuur brandde, de hudo was, diep, gegraven en het water was vlakbij. Kortom een verrassend kampeerplekje. Er bleven zwerfers aankomen tot 's avonds negen uur, toen het allang donker was. Deze laatkomers waren dan ook wel achter in de middag vertrokken. Na een gezellige avond rond het kampvuur werden we 's ochtend gewekt door zachte druppels op de tent. Heerlijk. We draaiden ons nog even om.

Gelukkig werd het wat droger, want na wij na een heerlijk ontbijt onze spullen weer inpakten om daarna iedereen wel thuis te wens en tot de volgende keer. De route was nu iets korter, maar zeker niet minder mooi. Via de noordkant van de Strabrechtse Heide, de schaapskooi en kasteel Heeze kwamen wij weer bij het startcoördinaat aan, waar onze auto stond. In het kroegje op de hoek troffen wij nog andere zwerfers die net als wij nog even een kop koffie, warme chocolademelk en/of een broodje namen. Tijdens het gezellig nakletsen konden wij genieten van de intocht van

Sinterklaas. Ook in Heeze was hij aangekomen. Het was een prachtige tocht, dankzij de mooie omgeving en uiteraard dankzij Karel, Collin en Gerard die de tocht hadden bedacht en uitgezet.

Wil je ook een keer mee?

Wij gaan volgende keer weer! Wil jij ook eens mee, dan is het komende Houtvuurkamp een uitgelezen gelegenheid. Lees vooral het betreffende artikel in dit Buitenspoor en kijk voor volgende tochten op de ledensite bij 'Zwerfgroep'.

Janneke en Peter Striezenau





Tips en wetenswaardigheden

Tekst en foto's: Louis van Ollefen

Van kaartgebruik en winterkamperen

Decembermaand, maand van Sint Nicolaas en kerstfeest. Met plezier herinner ik mij rugzaktochten in de kersttijd, nu alweer veertig jaar of langer geleden. Kerstbrood in de rugzak en van die metalen knijper-tjes om 's avonds kaarsjes in een sparrenboompje te laten branden, zo ging het de Veluwe over, de Achterhoek door en later zelfs tot in de Eifel.

De drie wijzen uit het oosten volgden een ster.

Wij kaart en kompas, van Sinzig aan de Rijn naar Monschau. Tegenwoordig is een beetje buitensporter uitgerust met GPS.

Dat lezen van kaarten en interpreteren van het kompas kon wel eens tot avontuurlijke toestanden leiden, zo hebben we nog eens een hele dag van Vierhouten naar Vierhouten gelopen. Een voorval waar ik nog wel eens fijntjes aan word herinnerd. Ja ja, dat komt ervan als je niet vertrouwt op je hulpmiddelen en denkt dat je beter je gevoel kunt volgen. Maar het zijn juist dat soort avonturen die je het best bijblijven.

Bij gebruik van kaart en kompas is het goed om, op de kaart, voortdurend te weten waar je bent. Je controleert op die manier of je nog op 'koers' ligt en voorkomt verrassingen en gezoek. Bij het gebruik van een GPS is die noodzaak er niet meer. Je kunt op ieder gewenst moment de coördinaten bepalen waar je bent en dus op de kaart je plaats bepalen. En bij de meeste GPS-systemen, en een groot aantal 'Smart phones' zit ook de kaart in het geheugen zodat een papieren kaart meenemen niet eens meer nodig is. Je hoeft dan dus ook niet meer te weten hoe je een coördinaat op de kaart kunt terug vinden. Totdat de batterij leeg is.... Ach ja als je, zoals die drie wijzen, batterij onafhankelijk en zonder declinatie problemen, die ene ster zou kunnen volgen zou er geen wolkje aan de lucht zijn.

Mijn advies: gebruik, naast al die moderne elektronische gemakken, een goede kaart en zorg dat je weet waar je bent op die kaart.



De moderne GPS toestellen kunnen plaats bepalen, routes vastleggen, de weg wijzen langs vooraf ingevoerde routes, afstanden bepalen en nog veel meer.

De werking van het apparaat kun je instellen op jouw gebruiksbehoefte, wandelaar, fietser enz. De meegeleverde gebruiksaanwijzing is vaak maar zeer summier, het loont te investeren in documentatie die wat verder gaat. Het boekje 'GPS wijzer' van Reitsma en Verbeek is compact, flinke diepgang en heel praktisch. Let wel er wel op dat je de laatste druk koopt, iedere nieuwe druk worden ook de laatste ontwikkelingen op GPS-apparatuur beschreven. De Garmin GPS gids van Peter Gielen is een echt naslagwerk, te groot om even mee te nemen maar heel compleet.

Met de tent eropuit in de winter, 'dat is toch alleen voor de ruige kampeerder?' hoor ik nog vaak. Ik kan me nog herinneren dat ik, als toersecretaris van de Zwerggroep, een stapel briefkaarten klaar had liggen voor de leden met de mededeling: 'aanstaand weekeind sneeuwkamp'. Alleen de plaats hoefde maar ingevuld te worden en

de post deed de rest. Die kaarten zouden nu jaren mee gaan, weekeinden met voldoende sneeuw om echt te praten van een sneeuwkamp zijn zeldzaam. Ons klimaat is duidelijk aan het veranderen.

Winter, de tijd voor een lekker kampvuur. Gezellig bijpraten en herinneringen ophalen.

Voor een deel van onze leden begint met de herfst een ander seizoen.

Een goede slaapzak is voor winterkamperen een vereiste en verder heb je er helemaal geen speciale uitrusting voor nodig. Dikke kleding hoeft niet en is vaak niet eens prettig.

Een aantal dunne lagen over elkaar is comfortabeler en heeft het voordeel dat je ook makkelijker een laagje uit kunt doen. Je zult merken dat je lichaam zich heel snel aanpast aan de buitentemperatuur. Op de meeste van onze terreinen mag (nog) een kampvuur worden gestookt. De overheid komt met steeds meer regels met betrekking tot vuurtjes stoken. Het verbranden van afval, ook snoeiafval, is vrijwel overal verboden. Het stoken van een kampvuur niet. Niet alle plaat-

selijke overheden kennen dit onderscheid. Belangrijk is op vragen niet te antwoorden dat je snoeihout aan het verbranden bent.

Lok geen discussies uit en maak een bescheiden vuurtje. Dan blijft er ook nog wat hout over voor het volgende kampje. Wat droog klein gemaakt aanmaakhout achterlaten voor degene die na jou komt is een goed gewoonte waar je ook zelf plezier van kunt hebben.

Is er geen droog hout aanwezig, kijk eens rond in het bos. Dode takken aan een boom zijn droog en kun je prima als aanmaakhout gebruiken. Koken op een vuur vereist wat handigheid maar is een avontuur op zich. Er zijn speciale houtvuurpannen, die hebben een hengsel zodat je ze boven het vuur kunt hangen. Houtvuur kan erg heet zijn, een lege pan op het vuur kan het definitieve einde voor de bodem van die pan betekenen. Zorg dat er iets inzit, water, eten, glühwein.....

Op onze clubterreinen is de winterwatervoorziening geen probleem, inmiddels zijn al onze terreinen voorzien van een winterkraan. Trek de handel van de winterkraan altijd helemaal omhoog tijdens het wassertappen. Een afsluitbare waterzak kun je onder de luifel leggen. Als het dan eens echt vriest heb je 's morgens geen bevroren waterzak. Voor het doorspoelen van de wintertoiletten altijd een hele emmer water gebruiken en voor je vertrek nog eens een emmer extra. En, daar waar het nodig is, zout in het toilet te strooien. Doe dat dan na ieder gebruik, een plotselinge nachtvorst heeft al menige toiletpot gekost en geeft veel extra werk.

Nu is ook een goede tijd eens kritisch naar je kampeeruitrusting te kijken. Een Pietje Precies ben ik niet met mijn uitrusting, eerder wat slordig, maar als er reparaties of aanpassingen nodig zijn aan tent of slaapzak hebben de ateliers er nu de tijd voor. En wat vervangen of aangevuld moet worden kun je buiten het seizoen vaak met een flinke korting kopen.

Ik wens jullie voor het nieuwe jaar: Goed kamp en zonnig spoor.

Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl



Gele trilzwam

Paddenstoelenwandeling

Verslag van een nat weekend op Den Treek

In een nat oktober herfstweekend leidde Ingrid Belser ons rond op - en rond - ons prachtige terrein Den Treek, op zoek naar paddenstoelen en hun verhaal.

‘Op zoek’ is eigenlijk verkeerd gezegd, het bleek vrijwel onmogelijk om ergens geen paddenstoelen te zien (of je zou recht om hoog moeten kijken...). Het leek het ons leuk om op deze manier iets meer te leren. Dat is zeker gelukt! Natuurlijk kunnen we ook zelf met een spiegeltje onder de hoed kijken en ontdekken dat sommige paddenstoelen plaatjes hebben en andere niet, maar heel veel verder kwamen we toch niet. Nu hebben we zelfs het geweizwam gezien plus een gele variant daarvan (‘koraalzwam?’).

Het verhaal rondom de openknappende beurs van de vliegenzwam was bekend. Maar dat boeren deze zwam in vroeger tijden gebruikten om d.m.v. een schoteltje melk en deze vliegenzwam de vliegen te vergifigen, is toch wel weer een bijzonder verhaal. Ook het moederkoorn, dat op de pijpenstrootjes volop te vinden is, vonden we bijzonder. Als je dan zelf door het bos loopt, kijk je toch ineens wat voorzichtiger naar die halmen naast het pad en gingen de kinderen controleren of ze niet per ongeluk wat moederkoorn aan hun vingers hadden als ze erlangs aaiden en de halmen leeghaalden (wat we ongetwijfeld allemaal wel eens doen - het is dus niet ongevaarlijk).

We mochten ook allerlei verschillende paddenstoelen zoeken in een kuil waar ondermeer prachtige rode russula’s stonden. Nog moeilijk om te beslissen wat bij elkaar hoort of zelfs precies hetzelfde is. In één kuil vonden we tenminste tien verschillende soorten. Toch leuk om te merken dat je na een klein beetje uitleg al zoveel meer ziet. Op de terugweg liet Ingrid ons nog even stilstaan bij een beuken-

boom, met de vraag ‘wat valt je op’. Wij allemaal op zoek naar paddenstoelen, maar we stonden recht onder een spechtensmidse. Natuurlijk hadden ons de dennen-appels onder een beukenboom moeten opvallen, maar niemand zag daar veel bijzonders in. Ze lagen er zo logisch tussen alle herfstbladeren.

Na even zoeken vonden we zelfs de specht, erg mooi! Mocht je volgend najaar overwegen om op Den Treek te overnachten: doen! Er zijn zoveel prachtige varianten van paddenstoelen te vinden. Wij hebben op het terrein vliegenzwammen, aardappelbovisten, dennenvlamhoed, muizenstaartjes (wel 30 op één dennenappel), paarsachtige russula’s met daarnaast wat gele trilzwammen, mycena’s, echt eekhoortjesbrood, amethisten en ongetwijfeld nog heel wat andere dingen gezien waarvan we de naam nu nog niet weten.

Natuurlijk is het ook in allerlei andere seizoenen een prachtig terrein, maar de herfst is echt de ontberingen waard. Wij hadden ondanks alle regen en kou een prachtig weekend!

Ingrid; veel dank! We hebben weer wat beter leren kijken.

Poulien Knipscheer



Zeker 20 muizenstaartjes op één dennenappel

Op bezoek bij de buren

Verslag en foto Peter Heeg

Tijdens het laatste Houtvesterskamp zijn we op stap geweest met de regiomanager Albert Winters van Het Drentse Landschap. Zo zijn we heel wat te weten gekomen over het gebied rond De Hertenweide en hebben als buren onze relatie versterkt.

In het stormachtige weekend van 24 en 25 november hield de afdeling Noord op De Hertenweide het jaarlijkse Houtvesterskamp. De bedoeling van het kamp is om clubleden in de gelegenheid te stellen met bomen en hout leuke en leerzame dingen te doen. Vanwege het slechte weer is het programma van zaterdag bewaard voor een andere keer. Voor enkele bomen betekent dat uitstel van executie.

Zondag kwam Albert Winter voor een excursie door het natuurgebied van Drentsland. Albert is rayonmanager Zuid Drenthe. Het Drentse Landschap beheert, ontwikkelt en beschermt aangekochte natuurgebieden en cultuurhistorische elementen in de provincie Drenthe. Na een kopje koffie en een inleiding rond het tentkachelkje in tent van Jorn, gingen de laarzen aan trokken we met een klein groepje het veld in. Frequente bezoekers van De Hertenweide kennen het bos goed, alleen de kennis van de bijzonderheden ontbreekt vaak.

De eerste bijzonderheid was een volwaardige dassenburcht. De dieren hadden in een heuveltje met stijlen wanden hun burcht uitgegraven. Er waren geen sporen te zien dus was de burcht tijdelijk verlaten. In een aanpalend vak was een mooi staaltje van natuurlijke vegetatie te zien. Er groeien aaneengesloten diverse heidesoorten onder verspreid staande vliegdennen. Er wordt niet aan onderhoud gedaan en de situatie bestaat al tientallen jaren. In de zandgrond zit leem en die zorgt voor de juiste vochtuithouding voor dit prachtig stukje natuur. Ergens anders zagen we een vak met volgroeide lariksen. Albert had de bomen geblest en een bomenzaagmachine (Harvester) zal de bomen zagen en schoon aan de weg te leggen.

En dan het bos uit en over een hek met schrikdraad het Doldersummer-

veld in. Het Doldersummerveld is een heideveld dat maar net aan ontginning is ontsnapt doordat de overheid in 1961 het grootschalig ontginnen voor landbouw afschafte ten gunste van natuur en recreatie.

Albert liet ons een vak met machinaal geplagde heide zien. Plaggen houdt in, dat het grootste deel van de vegetatie, samen met het strooisel en de humusrijke bovengrond, tot net boven de minerale zandlaag wordt verwijderd. Te zien is dat de heide goed terugkomt en misschien komt er op de vochtige plekken ook steenbreek, zonnedaauw en stekende wolfsklauw te groeien. De heide wordt begraaasd door schotse hooglanders en dat levert soms mooie plaatjes op, zoals bijgaande foto laat zien.

Over het Doldersummerveld loopt een voormalig karrenspoor. Het is vrij breed omdat het steeds verlegd is vanwege het uitsterven. Je ziet dan ook een vreemd patroon van greppels en stuifduintjes. Met de vogelexcursie gaan we er vaak naar toe om de tapuit te zien. Nooit geweten dat het geaccidenteerde terrein een oud karrenspoor is. We hebben die ochtend veel van elkaar geleerd en we zijn blij met alle informatie die we van Albert kregen. Het bosgebied en de velden rond De Hertenweide zijn uitstekend wandelgebied; er is heel veel natuur te ontdekken.

Met dank aan Jorn Beerendonk voor het initiatief van het Houtvesterskamp.



NTKC zoekt nieuwe leden help je mee?

We zoeken mensen, die onze mooie ansichtkaarten willen uitzetten in diverse winkels.

Het is heel simpel: je vraagt toestemming om deze prachtige kaarten te mogen plaatsen en je houdt af en toe even bij, of de display aanvulling behoeft.

Met één mailtje naar promo@kampeerclub.nl krijg je een of meer displays thuisbezorgd!

Adopteer óók een mooie display met ansichtkaarten voor in je favoriete winkel!

Als je er een foto van maakt, plaatsen we hem meteen... mail naar promo@kampeerclub.nl

En verder:

Promo overweegt de oprichting van een landelijke lijst van gastheren en gastvrouwen die het leuk vinden om proefkampeerders te begeleiden op kampeerterreinen waarvoor op de gevraagde data geen kampmeester te vinden is.

Zie je hier sowieso wel wat in? Mail Promo, je bent van harte welkom!

Heb je een mening over dit idee? Óók goed, stuur een uitgebreide mail naar promo@kampeerclub.nl!

Vacatures:

Zoals gewoonlijk zitten we te springen om vrijwilligers! Promo kan veel steun gebruiken bij de komende beurzen. We zijn op zoek naar ledenwervers, opbouwers en afbrekers.

Binnenkort gaan we op onze webpagina deze oproep voorzien van data, zodat je ze meteen in je agenda kunt zetten. Mail Promo, het is leuk werk in een leuk team, dat samen met jou nóg leuker wordt!

Graag tot ziens!



Nacht van de Nacht

Verlag 27/28 oktober: een bende op Ootmarsum

Natuurlijk hadden we het weer mee. Maar een andere belangrijke reden dat dit werkweekend, gekoppeld aan de 'Nacht van de Nacht', zo fris en zonnig uitpakte, was toch ook de aanwezigheid van 'de Bende van Ilonka'.

Eerst maar even een toelichting: Ilonka Berentsen is naast NTKC'er ook betrokken bij Weekend Hike (<http://www.weekendhike.nl/>) en organiseert sinds enige tijd wandelweekenden waarbij groepjes, met wisselende samenstelling, ook op NTKC-terrein Ootmarsum kamperen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met het bestuur.

Dit keer ging ze een stapje verder. Ook weer na ruggespraak met ondergetekende riep ze 'Weekend Hikers' op om mee te helpen tijdens de najaarswerkdagen van Ootmarsum. 'Bomen hakken, zagen en kloven. Laat de oermens in je boven komen' bleek naderhand zo'n beetje haar wervende tekst te zijn. Dat het takenpakket wat minder prozaïsch bleek werd met een brede grijns door de 'Bende van Ilonka' geïncasseerd. Geen eigen kettingzagen mee en heel veel bramen ... En om de beurt kloven, dat dan weer wel.

Terug naar het weekend:

Vrijdagmiddag en -avond druppelden de Weekend Hikers en NTKC'ers om de beurt binnen en 's avonds ging het er supergezellig aan toe rond het vuur. Hoewel men zich enigszins beperkte tot de eigen bloedgroep was dat absoluut niet storend. Hoewel geen NTKC'ers, bleken de gasten stuk voor stuk uit zo'n beetje hetzelfde hout gesneden als NTKC-leden doorgaans zijn.

De volgende dag was het wel wat vreemd om 'buitenstaanders' aan het werk te zetten, maar eigenlijk ging dat vanzelf. Er werd een idioot groot stuk bos zeer grondig ontbraamd en een onwijze hoeveelheid hout gekloofd. Paden en kampeerplekken werden zoveel mogelijk ontbladerd. En allerlei andere taken en taakjes werden uitgevoerd.

Tussen de middag maaltijdsoep met z'n allen. En ook toen ervaren we de overeenkomsten tussen de NTKC'er en de Weekend Hiker. Al met al genoten we met zo'n

20 mensen de lunch waarvan 8 van de 'Bende van Ilonka'.

's Avonds gingen de Weekend Hikers uit eten en aten wij om het vuur met een man of 10.

De telescoop van Gert Stegeman wordt opgesteld en gebruikt om o.a de maan te aanschouwen. We beleven uiteindelijk toch de Nacht van de Nacht. Een klein gemengd clubje voert tegen het nachtelijk uur nog een filosofisch en openhartig gesprek, als dagsluiting.

Zondag. De 'Bende van Ilonka' gaat op stap voor een wandeling van 17 km en wij doen de letterlijk afsluitende klussen. O.a geiser demonteren. Maar er is ook tijd voor vertier en een leerzame blik door Gerts telescoop naar de zon, uiteraard flink gefilterd. In de loop van de middag gaat een ieder huiswaarts na uitvoerig afscheid van elkaar te hebben genomen.

Wat mij betreft krijgt dit weekend qua sfeer een 10. Wij, NTKC'ers van Ootmarsum, hebben weer eens

duidelijk aangetoond dat saamhorigheid zeker niet hetzelfde is als beslotenheid. Deze gastvrijheid kan in Ootmarsum overigens bogen op een langdurige traditie....

Gera en ik vielen hier, bij toeval, vele jaren geleden samen met onze zonen al paalkamperend in de werkweekend boter. E.e.a. onder leiding van Jacqueline en Coby.

Terug naar het heden

Uiteraard heb ik mij nu bezig gehouden met tekst en uitleg over de NTKC, maar voornamelijk naar aanleiding van vragen. Ik heb mij bewust weerhouden van zieltjes winnen en zo. Paul wordt ongevraagd lid en wordt daarmee als ik het goed heb ons tweede Belgische lid. Belangrijker is m.i. dat er binnen organisaties die verwantschap met de NTKC vertonen, men niet alleen op de hoogte is van ons bestaan, maar juist ervaring heeft met onze club. Ik stel mij zo voor, dat wij, uiteraard in overleg over tijd en aantallen, vrijblijvend groepjes toestemming verlenen om tegen introductietarief onze gast te zijn. Met Ilonka is afgesproken dat ze contact opneemt met het HB om haar vleugels verder uit te slaan dan het Oosten. Ze had het zelf over werkzaamheden op De Heerkuil Soortgelijke contacten als deze met Weekend Hike zijn er ook met De Wereldfietsier via een NTKC-lid. Met vrijwel dezelfde positieve ervaring.

Ook de Weekend Hikers waren enthousiast, zoals je kunt zien op: http://www.weekendhike.nl/reacties/reacties.asp?Wand_ID=6205

Ben Bos
TC Ootmarsum

In memoriam

Ria Noltes

Als een donderslag bij heldere hemel ontvingen we op het clubbureau het droevige bericht van het overlijden van Ria Noltes.

Ria was van 2001 tot vorig jaar vrijwilligster op het clubbureau waar ze op de woensdagavond zorg droeg voor het versturen van de lidmaatschapbewijzen voor de nieuwe leden. In deze lange tijd hebben we Ria leren kennen als een erg betrokken, lieve en rustige vrouw.

Trouw kwam ze wekelijks in weer en wind op de fiets naar het clubbureau om haar steentje bij te dragen aan de club. Ze had altijd voor iedereen een luisterend oor en graag vertelde ze over haar kampeeruitjes, meestal op Texel. Daarnaast was ze vrijwel ieder jaar present op de ALV om de bezoekende leden in te schrijven op de presentielijst.

Toen het clubbureau vorig jaar naar Leusden verhuisde en daardoor per fiets voor Ria niet meer bereikbaar was, besloot ze dat het na ruim tien jaar ook wel mooi geweest was.

Te vernemen wat haar in korte tijd overkomen is door een slopende ziekte ervaren we als een hele schok.

We wensen haar zussen en andere nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Ria is zestig jaar geworden.

Namens alle (voormalige) clubbureau medewerkers,

Jeroen van Veen



Piet Atema

Op 30 november overleed op 92-jarige leeftijd Piet Atema, in zijn actieve leven een markant clublid.

Piet en Mimi werden 62 jaar geleden lid. Begonnen met tent en rugzak met de kinderen in, zoals hij zei: "de goede jaren toen de club nog één grote familie was". Piet was bijna 20 jaar (tot 1982) voorzitter van Utrecht.

Hij zat vaak in werkgroepen, maar bekend werd hij in die tijd als voorzitter van de Technische Adviescommissie Kampeermiddelen (TAK). Men noemde dat met recht een "takkebaan", want men moest adviseren over de binnen de NTKC gewenste maten en kleuren van tenten en caravans. Honderden tenttypen en caravanmodellen werden onderzocht.

De tentmaten van maximaal 1,90 m bij 17 m² en de 2,10 x 4,00 m van de caravan hebben we aan Piet en zijn commissie te danken. Toch was hij, hoewel door zijn technische achtergrond een Pietje Precies, het tegendeel van een scherpslijper. Hij was heel toegankelijk en hartelijk.

En vooral een gezellige prater die genoot van zijn gehoor. Legendarisch zijn de vele verhalen en anekdotes die hij met smaak wist te vertellen, en soms ook met de humoristische overdrijving van een in Zuid-Limburg geboren Fries. Serieus werd hij als het ging over zijn bestuderen van het gedrag van mieren. Zo'n nijver volkje hield hij thuis in een terrarium.

Zo lang mogelijk kampeerden Piet en Mimi in de tent.

Later genoten zij tot op hoge leeftijd van de caravan en waren welkome gasten op de kampjes van de Caravansectie.

Met Piet Atema is een bijzonder mens en onvergetelijk clublid heengegaan.

Jan Das

Afdelingen & Secties

Actuele informatie over afdelingen en secties vind je op www.ntkc.nl > [ledensite](#) > [Clubpagina's](#)

Amsterdam

Secr. Gon van Leeuwen-Staats
Lekstraat 178 II
1079 GA Amsterdam
telefoon 020-6610908
amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden

Daar is het dan, mijn eerste stukje voor Buitenspoor. We staan voor het einde van het jaar en kunnen jullie gelukkig nog net uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel op **6 januari** vanaf 14.00 uur op ons terrein Huizen. Het zou leuk zijn om je weer te zien of om kennis te maken met nieuwe/andere kampeerders. We zullen proberen om olieballen en appelflappen te maken, alhoewel dat voor mij de eerste keer is. We zorgen ook voor een stukje kaas en wat chips zodat er in ieder geval iets te eten is bij de drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht en de marshmallows en chocolomelk zijn weer present.

We hebben het verdiend, want er is weer hard gewerkt dit jaar. De kampvuurkuil is helemaal klaar en prachtig geworden. Er zijn bomen gekapt die ziek (honingzwam) waren, maar we hebben ook boompjes geplant. Verder is er een trap gemaakt vanaf de surfweide naar het fietspad. In het grote en kleine toiletgebouw zijn diverse elektrische aanpassingen gedaan, onder andere de verlichting. De muntjesautomaat van het babybadje is verplaatst. Er is hard en met veel plezier gewerkt, zelfs het weer werkte goed mee.

Zou het niet leuk zijn om volgende keer ook eens mee te helpen? Een ochtend of middag is natuurlijk ook prima. Er zijn altijd kinderen en de meeste werkers blijven kamperen. Kom je de hele dag, dan is het handig om een boterhammetje mee te nemen, wij zorgen voor koffie/thee en soep.

Hier volgt de activiteiten kalender voor 2013:

Nieuwjaarsbijeenkomst:
zondag 6 januari te Huizen

Voorjaarsledenvergadering:
woensdag 5 februari

BBQ weekend:
22 en 23 juni

Najaarsledenvergadering:
woensdag 23 oktober

Werkdagen:
23 en 24 februari
9 en 10 maart
6 en 7 april
28 en 29 september
12 en 13 oktober
26 en 27 oktober

Zoals jullie zien zijn er genoeg mogelijkheden door het jaar heen om eens mee te werken. Je bent van harte welkom.

Nog even wat praktische informatie. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid dat het leuk vindt om een bijdrage te leveren in het organiseren van enkele activiteiten. Mocht je het leuk vinden, dan zou het beheren van de website ook tot de taken behoren.

Met enige regelmaat doen we een digitale nieuwsbrief de deur uit. Wil je deze ontvangen stuur dan een mail naar amsterdam@kampeerclub.nl of meld je aan via de link op de afdelingswebsite.

Rest mij nog jullie prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen.

Gon

Baronie en Kempen

Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon: 040-2816508
baroneenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

De winterblues komt ongemerkt het tijdsbeeld inwandelen, eerst verkleuren langzaam de bladeren van groen naar oranje geel om uiteindelijk bruin naar beneden te vallen. De dagen worden wat grauwer en wij zijn allemaal ontzettend blij als het zonnetje er een keertje doorpiept zodat het weer een stralende winterdag wordt. Hopelijk mogen wij heerlijke wintermaanden verwachten die verleiden tot kamperen tenslotte heeft een club fijne mensen niet voor niets de afgelopen maand het terrein winterklaar gemaakt. Dank jullie wel!

Stookvergunning

Terwijl De Smagten niet van regeltjes houdt moeten wij toch een regeltje met jullie delen. De Smagten heeft enkel en alleen een stookvergunning voor de kampvuurkuil, daarbuiten is het stoken van vuur niet toegestaan. Ook het stoken in een Tipi is niet toegestaan. Als men toch stookt buiten de kampvuurkuil kunnen wij in het uiterste geval onze kampeervergunning kwijtraken en dat is toch niet iets wat wij willen toch?

Onze club heeft besloten dat er een proef gedraaid wordt met het kamperen in de winter met ruimere mogelijkheden. Wij zijn daar erg blij mee tenslotte zijn wij allemaal lid omdat wij van kamperen houden.

Wisten jullie dat

- De functie van voorzitter nog steeds vacant is en wij op zoek zijn naar een opvolger
- De Malpi een ontzettend mooi natuurgebied is bij Borkel en Schaft waar het in de winter fantastisch wandelen en fotograferen is
- De decembermaanden door de dorpen en steden rondom Bladel gebruikt worden om een winterse sfeer te creëren in de vorm van schaatsbanen, koek en zopie en leuke winterfairst
- HOME, het prehistorisch dorp in Eindhoven je kan laten beleven hoe men vroeger de winter door kwam
- Ook in de winter het heerlijk spelen is in het Speelbos vlakbij het kampeerterrein

Tenslotte

Nieuwjaarskamp:
12-13 januari

Afdelingsvoorjaarsvergadering:
4 februari

Werkdagen:
2 maart
6-7 april
12-13 oktober
10 november

Huttenbouweekeinde:
18-20 mei

Introductieweekende nieuwe leden en bestuursweekeinde:
8-9 juni:

22 oktober:
Afdelingsnajaarsvergadering

Elsa

Den Haag

Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Gooi & Vechtstreek

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terrein:
Austerlitz te Austerlitz

Op **zondag 13 januari** houden we onze nieuwjaarswandeling. Om 12.00 uur worden de leden van de afdeling uitgenodigd in Naarden. We verzamelen in gasterij Stadzigt, aan de Meerkade 2a 1412 AB te Naarden (Tel 6948383). De gasterij is onderdeel van het recent geopende Stadzigt, het nieuwe centrale publiekspunt van Natuurmonumenten, prachtig gelegen bij het Naardermeer. Het woonhuis van de voormalige boerderij is duurzaam verbouwd tot kantoor voor de boswachters van het Naardermeer en de 's-Gravelandse Buitenplaatsen. Voor velen zal deze mooie plek een verrassing zijn hopen we. De wandeling omvat een aantal fraaie uitzichtpunten op het Naardermeer. Wandelschoenen gewenst, zeker bij nat weer. Toos en Berdien hopen op veel deelnemers.

De eerstvolgende kans om op het terrein te werken is onze werkzaterdag is op **19 januari**. Zoals altijd starten we rond 10:00 met koffie. Als je twijfelt of de werkdag afgelast is: kijk op onze afdelingsite.

De afdelingsvergadering houden we op **6 februari** in Bussum.

Om kosten te besparen sturen we dit jaar geen aparte brief met goede wensen aan de leden van de afdeling. Dus dan maar hier en nu, op de valreep, aan alle lezers: nog een mooi 2013, met veel kampeerplezier.

Groeten van Rik

PS: Kijk op de website van de afdeling voor actuele info.

Hart van Holland

Secr. (a.i.) Liesbeth van Splunter
Barentszstraat 62
2161 TM Lisse
telefoon 0252-410161
hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-dorp

Het ziet er weer beter uit voor de afdeling Hart van Holland. Een aantal mensen heeft zich aangemeld bij het afdelingsbestuur voor

een eventuele bestuursfunctie. We gaan met elkaar in overleg en ik hoop dat er op de volgende voorjaarsvergadering weer een voltallig bestuur van start kan gaan.

De eerste twee werkweekenden van dit clubjaar zijn alweer geweest. De opkomst was niet groot en dus konden de plannen van de terreincommissaris niet allemaal uitgevoerd worden. Jammer. Het is toch heel fijn om met elkaar lekker buiten bezig te zijn. Nooit eerder heb ik goten geschoond, het was leuk en zinvol werk. Het terrein is helemaal klaar voor het gebruik in de winter. De winterkraan en het wintertoilet kunnen weer gebruikt worden. Voor diegenen die niet eerder op Hazerswoude in de winter kampeerden, je kunt kraan en toilet vinden aan de zijkant van de grote schuur.

Om jullie vast voor te bereiden op wat werkzaamheden voor dit jaar geef ik hier de data van de eerste werkdagen. **2 en 3 februari en 2 en 3 maart** Controleer altijd even de website voor je komt! De Voorjaarsafdelingsvergadering wordt dit jaar gehouden op **woensdag 6 februari**. Een beetje eerder dan gebruikelijk. Dit is in verband met de vroege Algemene Ledenvergadering van de NTKC op **23 maart**.

Liesbeth van Splunter

De Heerkuil

Coördinatie Commissie
heerkuil@kampeerclub.nl

Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid

Dit maal een minder vrolijk bericht over De Heerkuil. In het vorige nummer van Buitenspoor schreef Herma de Graaff nog optimistisch, toch is het niet gelukt de vacatures in de coördinatiecommissie te vervullen. Voor een goed beheer van ons terrein is daardoor een niet meer werkbaar situatie ontstaan. Het Hoofdbestuur is daarvan op de hoogte gesteld. Het HB zoekt een oplossing, maar die is niet eenvoudig te vinden.

Gelukkig is het wel gelukt, dankzij de hulp van een Heerkuil vriend, om het gebouw in de "winterstand" te plaatsen. Je kunt de komende maanden volop genieten van de winterse kwaliteiten van Zuid Limburg en de Heerkuil. Op naar een zonniger voorjaar.

Bovenstaande tekst schreef ik in november, gelijk met de nieuwsbrief (zie de website onder "afdelingen"). Inmiddels lijkt het "zonniger voorjaar" een stuk dichterbij. Drie leden uit de

omgeving van het terrein hebben de koppen bij elkaar gestoken en werken aan een plan. Wordt vervolgd.

Albert Fien.

Kennemerland

Secr. Heleen van Wieringen
Slotenmakerstraat 61
1825 ED Alkmaar
telefoon 072-5619587
kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdoorp te Texel

Ons bestuur is weer compleet, Rob Valkering is tijdens de Najaarsvergadering gekozen tot voorzitter.

En dat het fijn is om een voorzitter te hebben bleek direct enige weken later. We hebben op Limmen het college van Burgemeester en Wethouders en een aantal ambtenaren op bezoek gekregen. Ze maken regelmatig een rondje door de gemeente om kennis te maken. Rob Noordover had ze het een en ander over ons terrein en de natuur verteld en dat had ze nieuwsgierig gemaakt. Namens het HB waren Albert en Adriaan erbij. Leuk om te zien hoe buitenstaanders onze club en manier van recreëren beleven. Ze hebben zo'n ander beeld vooraf, maar al lopende over het terrein wordt dit anders. Nee, niet hun manier van kamperen, maar ze waarden het zeker. Sterker nog, ze keken hun ogen uit!

Tijdens de Najaarsvergadering hebben we natuurlijk ook de agenda voor 2013 besproken.

Deze ziet er als volgt uit:

- **5 januari** Nieuwjaarskamp, opening vanaf 15.30 uur
- **6 januari** Wandeling. Verzamelen op Limmen om 10.00 uur
- **12 februari** Voorjaarsledenvergadering in De Kern te Castricum
- **3 maart** Werkdag Limmen
- **27 en 28 april** Werkdagen Texel (grijs)
- **22 en 23 april** Snoei- en Maaiweekend Texel (groen)
- **28 juni t/m 6 juli** Kennemer Fietstocht door Zeeland
- **31 augustus en 1 september** Nazomerweekend Limmen, thema Limmen 25 jaar NTKC
- **7 en 8 september** Kanoweekend
- **15 oktober** Najaarsledenvergadering in De Kern te Castricum
- **16 november** Werkdag Limmen

Ja, het Nieuwjaarskamp. Traditie en een hele leuke! 5 Januari is het weer zover. In de loop van de dag verzamelen we op Limmen. Leuk om je tent of caravan (denk aan de proef, je hebt geen 'K' nodig deze winter!) mee te nemen en bijvoorbeeld vrijdag alvast te komen. Geen idee of Moeder Natuur nog wat in petto heeft, maar voor je het weet word je wakker in winterwonderland. Vanaf een uur of drie brandt het kampvuur en zijn de voorbereidingen voor de bakkerij in volle gang. Als het goed is ruik je dan de kruidige geur van Glühwein (ook een versie zonder alcohol). Wat we daar doen? Gezellig bijpraten, kennis maken en plannen smeden voor 2013. Voorzitter Rob zal een paar mooie (en wie weet inspirerende) woorden spreken namens het bestuur. En natuurlijk zijn er weer de appel-flappen en oliebollen. Kom ook langs en vergeet je beker niet. Als je blijft overnachten dan blijft het nog lang gezellig rond het kampvuur. Vind je dat allemaal te veel van het goede, geen probleem, thuis overnachten is ook prima.

De volgende ochtend openen we het nieuwe jaar met een lekkere wandeling. Ik heb dit jaar gekozen voor de duinen bij Egmond aan Zee. Wat je daar kunt verwachten? Een wandeling van zo'n anderhalf uur over onverhard terrein. Een groot deel is goed wandelpad, ik denk dat een derde van de route door het mulle zand, duin op duin af is, maar op zich goed te doen. Onderweg worden we verrast door vergezichten, stuifduinen, duinmeertjes, tuintjes, roefvogels en Schotse hooglanders. Reden genoeg om je zondagochtend om 10 uur te melden bij het toiletgebouw op Limmen. Daarvandaan carpoolen we naar Egmond aan Zee. Duinkaart is verplicht, maar bij het beginpunt te koop. Prijs 2012 is € 1,70 voor een hele dag. Na afloop carpoolen we weer terug naar Limmen en daar staat dan ondertussen de hete erwtensoeppel op ons te wachten bij het brandend kampvuur. Een mooi begin van 2013, lijkt me.

Ik hoop jullie in groten getale te zien en te spreken op 5 en 6 januari en de rest van het jaar natuurlijk!

Groet,
Heleen van Wieringen

Nijmegen

Secr. Willem Blankert
Hoogmeer 2632
6605CH Wijchen
telefoon 024-6416020
nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

Het klusweekend met culikamp van

20-21 oktober was goed bezocht, erg gezellig en smakelijk! Na flink klussen hebben we zaterdagavond allerlei buitenlandse gerechten met elkaar gedeeld en daar is een beetje wijn bij gevloeid. Velen hadden heerlijke schotels uit minstens 7 verschillende landen meegebracht en ter plekke is op het kampvuur nog coq-au-vin bereid. Culinaire zelfredzaamheid, nietwaar. Wordt vervolgd!

Op dinsdagavond 23 oktober hielden we onze najaarsledenvergadering te Schaijk. Helaas hebben we nog steeds een vacature voor een terreincommissaris. Volgend jaar komt daar een vacature voor penningmeester bij. Het zou prettig zijn als we op korte termijn een kandidaat hebben voor deze functie zodat hij/zij komend clubjaar met onze huidige penningmeester Karl mee kan kijken.

Op **zondag 6 januari** houden wij weer op Brobbelbies onze Nieuwjaarsborrel met kampvuur, oliebollen en winterverhalen. We hopen op een beetje sneeuw.

Op **dinsdag 19 februari** om 20.00u hebben we onze VLV bij camping Maashorst.

In het weekend van **23/24 maart** hebben we weer werkdagen op Brobbelbies. Dat kun je alvast noteren in de agenda.

Het aantal actieve leden bij onze afdeling is beperkt en het aantal overnachtigen daalt. Dus hoogste tijd om stil te staan bij wat we willen met de terreinen. Komend clubjaar zal het afdelingsbestuur zich hierover buigen. Jullie ideeën zijn welkom!

Noord

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kapellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
noord@kampeerclub.nl

Terreinen:
't Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

Mijn eerste afdelingsbericht als voorzitter van de afdeling Noord, met mijn 45 jaar 'de jeugd' volgens aftredend voorzitter Agnes. Tevens het eerste bericht van 2013, een nieuw jaar, met nieuwe kansen en nieuwe kampeervervingen.

We sluiten 2012 af als een roerig jaar voor de NTKC waarin we te maken hadden met een aftredend bestuur, het fantastische 100 jarige bestaan op Hazerswoude en de verkiezing van een nieuw bestuur (wat ten tijde van het schrijven van dit stuk nog plaats moet vinden) en voor mij ook de aanstelling als voorzitter. Naast het afscheid van onze voorzitter Agnes Hillbrandie, hebben we ook afscheid moeten nemen van Henk

Kalkman als toersecretaris, vanwege gezondheidsproblemen lukt het Henk niet om zich nog voortdurend in te zetten voor de afdeling. Beiden hebben zich de afgelopen jaren geweldig ingezet en mogen daar terecht trots over zijn, want de afdeling bloeit met talloze actieve leden, prachtige terreinen en leuke evenementen het hele jaar door. Daarvoor beiden nog eens bedankt!! Voor Henk hebben we nog geen vervanger gevonden maar gelukkig willen enkele leden om met hand- en spandiensten bijstaan. Is het misschien wat voor jou? Neem dan contact op met onze secretaris Anke Beerendonk.

Bij de start van het nieuwe jaar hoort natuurlijk onze gezellige nieuwjaarswandeling op **6 januari** vanaf kampeerterrein De Hertenweide in het Drents-Friese Wold met, aansluitend, een heerlijke soepje in het gezellige restaurant 'Villa Nova' te Zorgvlied.

Van **8 tot en met 10 februari** zal ons kampeerterrein De Hertenweide een haast Scandinavische uitstraling krijgen als er tientallen tipi's staan tijdens het wintertipicamp van Bart Eefting en Susan Perdok van Moosecamp. Na het geslaagde en gezellige weekend op Huizen verleden jaar, zal De Hertenweide dit jaar het toneel zijn. We hopen op lekkere winterse omstandigheden.

Op **16 februari** vindt alweer de voorjaarsvergadering plaats van de afdeling Noord. Zo het nu lijkt zullen we ditmaal een nieuwe vergaderlocatie krijgen. Ons oog is gevallen op het Boshuis wat deel uitmaakt van het buitencentrum Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer in Appelscha. Aansluitend zouden we een tocht willen maken onder leiding van een gids.

Daarna beginnen de evenementen van het voorjaar waar we in het volgend Buitenspoor over zullen berichten. Ik wil jullie alleen nog wel even wijzen op ons bijzondere kampeerevenement genaamd de Groninger Landschapskamp dat ieder jaar plaatsvindt op 't Aagt. De afgelopen twee jaren zijn we het wad op geweest en ook dit jaar zullen we iets daarmee gaan doen, maar ook met het verzamelen en bereiden van eten van het wad. Ik zal verder niets verklappen, maar elders in dit Buitenspoor wordt er meer over verteld.

Het Shakespearetheater in Diever organiseert ieder jaar in de zomer het midzomerfestival, waarbij diverse NTKC'ers aanwezig zijn en dan kamperen op De Hertenweide tijdens het Shakespeareweekend. Nu organiseert het Shakespearetheater in januari en februari ook voorstellingen, dus wellicht is dit een mooie gelegenheid om ook in de winter het terrein op te zoeken. Voor de voorstellingen zie: <http://www.shakespearetheaterdiever.nl/>

En voor liefhebbers van de prehistorie is er in de winter een tentoonstelling over rendierjagers in het Holtingerveld in het museum in Diever. Genoeg redenen om het Noorden eens te bezoeken.

Tot slot wil ik jullie veel gezondheid en kampeerplezier wensen in het nieuwe jaar. En kom vooral genieten van onze prachtige terreinen in Groningen en het Drents-Friese Wold. Als jullie op de hoogte gehouden willen worden van de laatste ontwikkelingen, aanvullingen of wijzigingen, check dan de website pagina van Noord. Wij streven er naar deze up-to-date te houden met de laatste relevante informatie.

Richard Roeloffs

Oost

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
't Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

Hallo clubleden,

Ook dit jaar een terug-, en een vooruitblik. Afgelopen jaar is er tijdens de werkdagen, maar ook veel tussendoor, gewerkt op de terreinen van Oost. Op de website van afd. Oost een foto impressie van de werkdagen op Masterveld in Winterswijk. In Winterswijk slaat de beplanting op het nieuwe terrein helaas niet goed aan. In overleg is er besloten om nieuwe aanplant te poten. Het is nog niet duidelijk wanneer er gekampeerd kan worden. Zodra we dit weten melden we ons. Tot op heden geldt: Hier dit jaar nog niet kamperen.

In Winterswijk en Lochem zijn stopcontacten geplaatst voor het opladen van elektrische fietsen en kleine accu's. Ootmarsum heeft geen stroom, vandaar geen stopcontacten.

In juni heeft een kudde schapen een week op Lochem en Winterswijk gegraasd, dit in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit, naar de bestrijding van teken. Volgend jaar zullen zij weer een week van onze gastvrijheid genieten. Dit onderzoek zal waarschijnlijk 3 jaar duren.

In Ootmarsum lijkt er een bramenplaag te zijn. Schroom niet, wanneer je kampeert, om bramen te trekken. De kampvuurkuil in Ootmarsum heeft een bescheidener stookplaats gekregen in de vorm van een stalen

opstaande rand omgeven door bakstenen. Te verwachten valt, dat door die stalen band de bakstenen minder snel knappen door vocht en hitte. Het ziet er prachtig uit. De paden worden door het blijven wegharken van bladeren beter zichtbaar en minder glibberig. Ook is er in Ootmarsum meegegaan aan de 'Nacht van de nacht', zie verslag elders in dit Buitenspoor.

Op alle drie de terreinen is het aantal overnachtingen flink gestegen.

Op Masterveld is de infovitrine vernieuwd, in Oost vinden we het belangrijk dat leden, maar ook aspirantleden zich welkom voelen op de terreinen. We hebben besloten om een nieuw bestuurslid aan te trekken, om zo wat meer contact te leggen en te behouden met leden en nieuwe leden. Maar ook om te horen waarom leden vertrekken. Daarnaast zal hij de website gaan verfraaien. In de najaarsvergadering is Jan Duitshof voor deze functie gekozen. In overleg met het HB zal hij vooralsnog de titel toerse-cretaris krijgen.

Graag doe ik bij deze nogmaals een oproep om mailadressen door te geven, ook ontvang ik graag een mail, wanneer je mailadres veranderd is.

Ondertussen ben ik aan het vooruitblikken. In ons nieuwe kampeerseizoen krijgen we naast Jan nog een nieuw bestuurslid, te weten Maria Stegeman. Zij zal de voorzittersrol van Albert over gaan nemen. Zoals bekend is Albert Fien naar het HB vertrokken. We wensen het HB een goed nieuw seizoen toe, samen met jullie nieuwe bestuursleden! Afdeling Oost is erg blij dat er twee enthousiaste mensen, Jan en Maria gevonden zijn, om het bestuur van Oost weer compleet te maken. Op dit moment zijn we op zoek naar opvolgers voor de TC-ers van Lochem. Want Anne en Berend zullen in het najaar van 2013 helaas gaan aftreden.

De activiteiten voor het nieuwe jaar staan inmiddels op de website. Maar graag zet ik ze nog een keer op een rijtje, inclusief de werkdagen voor het voorjaar.

Activiteiten 2013:

5-6 januari:
Winterkamperen in Ootmarsum

6 januari:
Nieuwjaarswandeling. Tussen 11.00 en 11.30 uur verzamelen we, in de koffieschenkerij midden op het terrein van het Arboretum Poort Bulten, de Lutte. Zie info elders in dit Buitenspoor. De Lutte en Ootmarsum liggen niet zo ver van elkaar (±15 km), dus goed te combineren met het winterkamperen.

8 februari:
Voorjaarsvergadering 20.00 uur te Lochem

Annette Linnartz, zal na de pauze iets vertellen over de IVN-struinwaaier. Deze waaier is speciaal ontwikkeld voor het stadspark De Douweler Kolk. Eén van de vele verassende natuur-oases in Deventer. Annette vertelt over topervaringen door natuurbeleving in dit gebied en ver daarbuiten.

9-10 februari:
Winterkamperen in Lochem, zie informatie elders in dit Buitenspoor.

9-10 maart:
Werkdagen Lochem

16-17 maart:
Werkdagen Winterswijk en Ootmarsum

20 april:
'Kokkerel- en branderinspiratieweekend' te Winterswijk

Allen een goed kampeerjaar en een tevreden 2013

Silvia Westerhof

Rotterdam

secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:
Het Essensbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

Het afdelingsbestuur is compleet. Na een goed bezochte najaarsledenvergadering heeft de afdeling een nieuwe voorzitter, Hans Dobbeling, en een toersecretaris, Henri van der Meijs. Het voelt goed om voor het eerst sinds lange tijd weer eens compleet te zijn.

De Ronde Hoek (Haastrecht)
Twee weekenden is er door 15 personen gewerkt om het terrein beter toegankelijk te maken voor caravans. Het kwam voor dat caravans bij drasig weer op het terrein wegzakten. Nu zijn er grastegels gelegd en zand gestort. Rust gaat ervoor zorgen dat het zand gaan inklinken. In het voorjaar gaat er aarde op en komt er weer gras op. Tot het voorjaar is het terrein moeilijk berijdbaar met auto's.

Het Essensbos (Ouddorp)
Dankzij twee werkdagen en een bezoek van de Caravansectie ligt het terrein in Ouddorp er al goed bij (zie hiervoor artikel elders in Buitenspoor). Trots zijn we op de nieuwe kampvuurkuil, aangelegd door vele enthousiaste sectieleiden.

Werkdagen
In februari en maart 2013 zijn er nog een aantal werkdagen.

Zaterdag 23 februari is de werkdag in Haastrecht. Op **16 maart** kun je terecht op Ouddorp. Zoals altijd starten we om 9.00 uur en zijn er weer veel klussen die gedaan moeten worden. Jong en oud zijn welkom. Je maakt op een leuke manier kennis met de club!

Voorjaarsledenvergadering
Op **dinsdag 5 februari 2013** is de voorjaarsledenvergadering bij het Nivon aan de Dirk Smitsstraat 76 3031 XE Rotterdam. Aanvang is om 20.00 uur. De agenda staat in Buitenspoor en op onze site. Wil je agendastukken thuis ontvangen. Mail dan naar rotterdam@kampeerclub.nl.

Groet
Jos

Utrecht

Secr. Jan Willem Prins
Van Lingelaan 95
3602 PB Maarssen
telefoon 0346-553982
utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Na een goed kampeerseizoen is het terrein Den Treek nu weer geschikt voor het winterkamperen. Binnen én buiten het zomerseizoen blijft het mooie terrein bij het landgoed Den Treek geschikt voor lekker kamperen, mooie wandelingen, shoppen of museumbezoek.

Wij zijn op zoek naar kampmeesters (m/v) voor het nieuwe seizoen, al is de term gastvrouw/gastheer beter. Daarnaast zoeken wij belangstellenden voor de begeleiding van proefkampeerders of nieuwe leden. Een leuke ontvangst en wegwijs maken op Den Treek is dan voldoende, zelf kamperen wel leuk maar niet noodzakelijk. Aanmelden graag via schuimer@casema.nl. Daarnaast de oproep aan ieder Utrechts NTKC-lid om zich aan te melden voor de jongste informatie of het plan om regelmatig een Utrechtse web-nieuwsbrief uit te geven. Aanmelden via utrecht@kampeerclub.nl

Stroom op het terrein Den Treek is een probleem, net zoals het opladen van elektrische fietsen of een mobieltje. De stroom op Den Treek is erg zwak, en gemeentelijk eigendom. Het is net genoeg voor enkele lampen en, af en toe, een pomp. Helaas hierdoor is en blijft het opladen onmogelijk. Wij hopen op begrip van iedereen.

Activiteiten
Op **zondag 13 januari** is de Nieuwjaarsreceptie bij het kampvuur van Den Treek. Het start om 13 uur met een wandeling, daarna om 14 uur de receptie met de overheerlijke olie-

bollen van Ingrid Belser. De afdelingsledenvergadering is op **woensdag 20 februari** om 20 uur op het Clubbureau, Larikslaan 5 in Leusden.

De werkdagen zijn in 2013 op de **zaterdag 13 april en 16 november**, beide vanaf 10 uur.

In het Pinksterweekeinde van vrijdag **17 mei t/m maandag 20 mei** is een groot Pinksterkamp met jeu de boules voor kinderen. Meer aankondigingen volgen.

In het weekeinde van **za./zo. 22 en 23 juni** zijn de Open Tentdagen op Den Treek. Men kan iedereen met belangstelling voor NTKC-kamperen dan laten komen, of komen proefkamperen. Weet je iemand met belangstelling? Noteer dit weekeinde.

Kijk ook op het Utrechtse deel van de NTKC-website voor de laatste informatie.

Wim Schuimer

Veluwe

Secr. Regina Vlijm
Govert Flinkckstraat 138
7312 SB Apeldoorn
06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooiberg te Ugchelen
Roggebot te Dronten

Handen-uit-de-mouwen-weekend 8, 9, 10 Maart is hét weekend voor iedereen die de winter uit zijn lijf wil werken! Welkom op De Kooiberg! Zaterdag 9 maart starten we tussen 09.00 en 10.00 uur met de werkzaamheden om het terrein weer optimaal bruikbaar, en alle tentplekken en paden toegankelijk te maken. De klussen variëren van takken sjuwen tot houtblokken plaatsens, van blad harken tot grond- en maaierwerk op de kampeerplekken. De traptreden dienen her en der vernieuwd te worden, de fietsenstalling moet gerestaureerd. Wellicht weet niet iedereen dat er zich een historische grens bevindt op het terrein. Deze grens zal weer in originele staat worden teruggebracht hetgeen inhoudt dat er een greppel moet worden opgeschoond waardoor de aarde- en takkenwal weer beter zichtbaar wordt. Kortom, veel te doen, zowel lichte als wat zwaardere werkzaamheden.

Kom je helpen op zaterdag 10 maart? Laat het weten aan veluwe@kampeerclub.nl. Je bent van harte welkom! In het volgende BS meer informatie over dit 'actieve' kampeerweekend.

Klusweekend op Roggebot
Alvast even onder de aandacht:

12, 13 en 14 april zal er op Roggebot het e.e.a. geklust worden. Hierover meer in een volgend BS.

ALV afd. Veluwe 4 februari

De VoorjaarsLedenVergadering afdeling Veluwe wordt gehouden op maandag 4 februari 2013, Mariaparochie aan de Stationsstraat te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur.

E-mailadres

Wederom vragen we alle leden van afdeling Veluwe hun e-mailadres aan ons te sturen. Dus: stuur een mail aan veluwe@kampeerclub.nl met vermelding van wie op dit e-mailadres bereikbaar is/zijn. Dank.

Vacatures

Terreincommissaris De Kooiberg en Toersecretaris
Wij zijn nog ernstig op zoek naar versterking van ons bestuur en invulling van deze 2 functies. Wie ó wie heeft nog enkele uurtjes per maand vrij en wil die besteden aan prettige samenwerking, meedenken en inspraak binnen afdeling Veluwe en de club? Meld je aan op veluwe@kampeerclub.nl

Dan is het nu tijd om vanaf deze pagina iedereen een goede afsluiting van 2012 en voor 2013 weer Alle Goeds & Fijne Kampeermomenten toe te wensen!

Tot volgend jaar!
Frans Goedheer, Koen Hiddink, Anja Muntjewerff, Regina Vlijm

Vriendelijke groet,
Regina Vlijm

Zeeland

Secr. Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351 AT Veere
Telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Hoogduin te Biggekerke

Beste mensen,
Aan het begin van een nieuw jaar wens ik jullie allen een heel voorspoedig en fijn nieuw jaar toe. Voor ons terrein Hoogduin een jaar van afscheid nemen want dit jaar kan er voor het laatst gekampeerd worden. Dus iedereen die nog graag een keer wil kamperen aan de duinen: wees welkom en maak gebruik van deze laatste mogelijkheid! De huur is opgezegd en daarom zullen we niet langer gebruik kunnen maken van Hoogduin.

Het HB is druk bezig met het regelen van een nieuw terrein. In de winterperiode kan er op Hoogduin niet gekampeerd worden. In de najaarsvergadering hebben we afscheid genomen van Tinka. Zij was nog actief als algemeen lid binnen

ons bestuur. Bedankt Tinka voor je inzet! In het komend jaar zal er ook gezocht moeten worden naar een nieuwe voorzitter, toersecretaris en penningmeester. Een hele opgave om deze plaatsen ingevuld te krijgen maar hopelijk zijn er mensen die het leuk vinden om ons bestuur te komen versterken. Graag reactie!!

De voorjaarsvergadering staat gepland op **5 maart 2013** ten huize van de familie Feijen in Hansweert. De voorjaarswerkdag is dan op **zaterdag 16 maart**. Vanaf dat moment kan er weer gekampeerd worden. En omdat jullie dan toch de agenda aan het invullen zijn heb ik nog een datum die jullie alvast kunnen noteren en dit heeft te maken met het afscheid.

We willen op **zaterdag 24 augustus** een High Tea organiseren. Het lijkt ons leuk om jullie allen te ontmoeten en onder het genot van een hapje en een drankje terug te kijken op een mooie tijd.

Met vriendelijke groet,
Tini Hengeveld

Jeugdsectie

Toersecr. Timothy Schoonebeek
Trezoriersdreef 79
2542KP Den Haag
telefoon 06-10933524
jeugdsectie@kampeerclub.nl

Hallo JS'ers!

Nieuw bestuur

Een nieuw kampeerjaar is aangebroken voor de Jeugdsectie en zijn deelnemers.

We zijn het nieuwe jaar gestart met een deels nieuw bestuur dat gekozen is op de algemene najaarsdeelnemersvergadering. Het ziet er nu als volgt uit:

Bart Weergang - voorzitter
Sarah van Haeringen - penningm.
Renske ter Horst - secretaris
Timothy Schoonebeek - toersecretaris
Rose van Haeringen - lid

Boerderijweekend

Het boerderijweekend was een groot succes, er waren 20 deelnemers aanwezig, waardoor het een zeer gezellig kampje was! Het thema van dit jaar was 'boerderij', en dat kwam helemaal terug in het kampje, tijdens het koeien melken, het avondeten, het verkleedfeestje etc. Het geslaagde kampje terugkijken? Ga dan naar www.jsfotos.nl

Nieuwjaarsweekend

Het eerstvolgende weekend is het Nieuwjaarsweekend op Bladel **25 t/m 27 januari**. Het thema dit weekend zal zijn: 'Houtvuurkoning(in)'. Laat je niet afschrikken door lage tem-

peraturen, want door alle activiteiten, gelach, glühwein, oliebollen, sterke verhalen bij het kampvuur en gezelligheid zal je het zeker niet koud krijgen.

Rally

De 36e FICC jeugd Rally gaat dit jaar naar Poznan in Polen, en zal gehouden worden van **28 maart tot 1 april**, met Pasen. Wanneer dit Buitenspoor op de mat ligt is de inschrijving voor de gezamenlijke rallyreis met de trein via ons al gesloten. Je kunt nog zeker wel mee, de inschrijving voor het rally-evenement sluit op 15 januari, maar dan moet je zelf de treinreis regelen. Natuurlijk kunnen wij je hierbij wel helpen. Wil je graag mee schrijf je dan in via de website www.jeugdsectie.nl. Voor meer informatie stuur een mail naar bovenstaand mailadres.

Zomertoer

In de zomer van 2013 zal de vijftwintigste zomertoer plaatsvinden! Deze zal plaatsvinden van **13 t/m 20 juli** en het allermooiste is nog, iedereen met mee! Meer informatie volgt nog.

De rest van de toerprogramma is te vinden op de website en in Buitenspoor.

Tot het nieuwjaarsweekend!
Timothy

Caravansectie

Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
Telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl

De vergaderingen en clubraad zijn weer achter de rug en het vernieuwde voltallige HB gaat aan de slag. We wensen hun een goede bestuursperiode toe. De werkweek in Ouddorp en het herfstkamp in Boukoul werden goed bezocht en als heel goed ervaren. Voor verslagen hiervan verwijst ik jullie naar verslagen elders in dit Buitenspoor. Wijzelf kijken uit naar ons Nieuwjaarskamp.

Dat is ons eerstvolgende kampje van **3-10 januari** op Morgenrood in Oisterwijk. Sommigen van jullie zijn er al geweest en weten dat we hier een goed kamp mogen verwachten. Verder zijn we nog druk in overleg met Albert Fien, de nieuwe 'terreinenman' van het HB, om tot een keuze te komen voor onze voorjaarswerkweek. Voor de najaarswerkweek (nog ver weg in **oktober 2013**) heeft afdeling Noord, voor hun terrein 't Aagt in Eenrum, weer onze hulp gevraagd. We hebben zin in deze herhaalde prettige samenwerking. Zodra een en ander definitief geregeld is, verschijnt de informatie op de website. Kijk daar ook eens voor de leukste foto's van de diverse activiteiten.

Ik wens jullie een goede jaarwisseling met de beste wensen voor het nieuwe (kampeer)jaar en tref jullie graag op een van onze kampjes,

Annelies van Katwijk

Alle NTKC-leden zijn welkom op de kampjes van de caravansectie. Zie voor de toeragenda op www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/caravansectie Bellen of mailen naar bovenstaand adres is natuurlijk ook mogelijk.

Zwerfgroep

Secr. Maria Bach - Stelma
Toersecr. Marie Anne Dekker
telefoon 030-2943327
zwerfgroep@kampeerclub.nl

Beste Zwerfers,

In de knoop

Als je dit leest, is het al lang geleden dat ik dit schreef. Nog vóór het 2e winterkamp dat nu al voorbij is. Hoewel het nieuwe jaar nog moet beginnen, moet ik er al wél over schrijven (Houtvuurkamp). Dit nummer heet nummer 1- januari maar het is nu november en jullie lezen het in december. Daarom moet ik de gegevens voor het februari kampje nu al opschrijven zodat jullie ze later... o nee, nú kunnen lezen... Affijn, deadlines, verschijningsdata en slechts zes Buitensporen per jaar; soms raak ik enigszins in de knoop. Het is dus belangrijk regelmatig op de website te kijken en in je mailbox! Ongeveer anderhalf tot twee weken voor een kampje stuur ik een mailing rond. Zo hoop ik dat je niks mist.

Houtvuurkamp in Drenthe – 3e winterkamp

In het weekend van **19/20 januari** houden we ons jaarlijkse stookfeestje. Lees meer hierover elders in dit Buitenspoor. Sirtjo heeft een korte wandeling uitgezet van ongeveer 9 km zodat je voldoende tijd overhoudt om hout te sprokkelen voor je vuur. Het startcoördinaat is 239.23-527.55 bij Geesbrug. Je hebt kaart 17D Nieuw-Balinge nodig als je gaat lopen. Ga je fietsen dan heb je de kaartjes 9, 10, 15 en 16 nodig uit de map Basiskaart netwerk LF-routes. (Overigens: als je nu lid wordt van de Fietsersbond krijg je die Basiskaart met alle LF-routes en knooppunten gratis!) Met de fiets is NS Meppel of NS Coevorden een goed startpunt. Afhankelijk van de windrichting! Vanaf Meppel is het ongeveer 37 km en vanaf Coevorden 40 km naar de kampeerplek. Routesuggesties en het knooppunt waar het kampeeradres aangegeven staat, kun je bij mij krijgen door me een mailtje te sturen. Of wacht de mailing begin januari af.

Lopers nemen vanaf NS Hoogeveen buslijn 27 (van Qbuzz) richting Emmen en stappen na ongeveer 25

min. uit bij de Lindenlaan in Geesbrug. Let op! De bus rijdt 1x per uur, vertrek .33 van het station volgens de huidige dienstregeling (geldig tot half december). Kijk voor vertrek nog even op de site www.qbuzz.nl voor een update van de dienstregeling. Op zondag vertrekt de bus uit Geesbrug naar NS Hoozevee slechts eens in de 2 uur: 2 over 13, 2 over 15 etc. (huidige dienstregeling dus ook even checken!) Er is geen hudo, dus met schepje het bos in!

Vierde winterkamp met oproep!

In het weekend van **16/17 februari** gaan we naar de Veluwe. George heeft daar een mooie tocht uitgezet of heeft een plan daarvoor. Je hebt de kaarten 26H Harderwijk en 32F Garderen nodig om te kunnen zwerven door bossen met oude, prettig klinkende namen: Sprielderbos en Speulderbos rond Garderen. Het startcoördinaat volgt via de website en met de mailing!

Uit de mail van George:
'Tijdens de stervergadering heb ik aangeboden om in het weekend van 16 en 17 februari een looptocht te organiseren. Na afloop van de vergadering bleek dat ik dat weekend op zaterdagavond al een afspraak heb. Maar ik heb inmiddels wel de kampeerplek geregeld en ga de tocht uitzetten. Tevens kan ik overdag de coördinaten ophangen, maar ik kan niet kampmeesteren. Wie wil dat weekend voor kampmeester spelen. Het kampje vindt plaats op de Veluwe in de buurt van Garderen. Wie o wie redt mij uit deze lastige situatie? Op de kampeerplek is een kampvuurkuil.'
George is bereikbaar via tel.nr 0229213550 of stuur een mailtje naar mij.

Activiteiten 2013

Dat was fijn, dat tijdens de stervergadering de toerkalender zo snel gevuld was! Voor de vooruitkijkers onder ons:

19/20 januari:
Houtvuurkamp Drenthe

16/17 februari:
Winterkamp Veluwe

29 mrt t/m 1 april:
Paastocht Brabant

20/21 april:
NS-kampje (Nieuwe Stijl) strand??
Hanzepad??

9 t/m 12 mei:
Hemelvaarttocht Montferland

15/16 juni:
rond Zutphen

21/22 september:
WWF-kamp (WandelWaterFietskamp)

Genoeg kampjes om naar uit te zien!

Ik hoop ook weer van de partij te zijn. Tot ziens bij het vuur,

Groet,
Marie Anne

leder NTKC-lid kan meelopen met de tochten van de Zwerfgroep. Hoe gaat dat? Kijk op www.ntkc.nl > ledensite > clubpagina's > secties > de Zwerfgroep. Vragen? Bel of mail gerust!

Enig

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
0317-410334
enig@kampeerclub.nl

We hebben weer een jaar achter ons met veel Enig-activiteiten: wandelingen, fietstochten, kampeerweekenden en natuurlijk de kampeerweek waarin we aandacht besteedden aan 25 jaar Enig. We hebben kou, regen en tropische hitte getrotseerd om er samen op uit te kunnen trekken en te kamperen. Er was elke keer veel belangstelling en er waren steeds mensen bereid om het een en ander te organiseren. Ik hoop dat 2013 iedereen weer net zoveel kampeerplezier brengt als 2012.

Van **vrijdag 25 tot en met zondag 27 januari** gaan we naar het NIVON-huis in Bergen aan Zee. Dit huis staat vlak bij het strand en ligt in een prachtig duinlandschap. Dit monumentale gebouw was ooit een vakantiekolonie van het Burgerweeshuis. Vanuit het huis maken we wandelingen over het strand en door de duinen. Je moet zelf reserveren bij Het Zeehuis. Dat kan via telefoonnummer 072-5817197 of per mail: zie www.nivon.nl, natuurvriendenhuis Het Zeehuis, onder vermelding van NTKC. Graag ook even een mailtje naar mij zodat ik weet wie er mee-gaan! Bij dit huis kan ook gekampeerd worden.

Iedereen zorgt zelf voor de eigen maaltijden, behalve op zaterdagavond. Dan maken we weer een gezamenlijk buffet, waarvoor iedereen iets lekkers klaarmaakt. Begin januari zal onder de deelnemers worden afgestemd wie wat gaat maken. In het Nivonhuis zijn keukens waar alles aanwezig is om een maaltijd voor te bereiden. Zo zijn er o.a. koelkasten, fornuizen, ovens, magnetrons, pannen, servies, glazen enz.

Jenny
076-5421222
j.hoftijzer@casema.nl

Op **zaterdag 16 februari** lopen we een stukje Marskramerpad vanuit Beekbergen. Twee jaar geleden liepen we vanuit

Beekbergen rond Apeldoorn naar de Naald. Nu gaan we de andere kant op naar station Klarenbeek, of verder. We starten weer bij restaurant de Smittenberg in Beekbergen en lopen langs het Marskramerpad. In dit gebied liepen eeuwenlang de hessenwegen waarlangs de kooplieden met hun karren vanuit het oosten naar Holland trokken. Na ca. 8 km langs bos en over boerenland en langs een beek komen we in het dorp Klarenbeek, waar waarschijnlijk koffie is. Langs de Hessen-Allee en door bos komen we na zo'n 11 km (vanaf de Smittenberg) bij station Klarenbeek; vandaar gaat de trein ieder half uur in 9 minuten naar Apeldoorn.

Als we doorlopen komen we na ca. 5 km in Voorst waar Horeca is en weer anderhalve km verder het stationnetje Voorst-Empe (voor Apeldoorn en Zutphen ook ieder half uur). De liefhebbers kunnen vandaar nog eens 5 km flink doorstappen door het IJsseldal en langs de rivier naar het station Zutphen. Ik loop dat laatste stuk niet mee, maar neem wel kaartjes mee en je kunt op dat asfaltweggetje niet verdwalen.

We starten om 10.40 uur vanaf de bushalte bij restaurant de Smittenberg (koffieklanten moeten dus eerder daar zijn). Op dit moment, november 2012, rijdt bus 91 om 9.47 uur en 10.17 uur in 17 minuten van station Apeldoorn naar de Smittenberg in Beekbergen. Ook bus 43 gaat vandaar om 10.07 uur naar Beekbergen, maar naar de Kerkweg (10.24 uur). Vanuit Arnhem rijdt bus 91 om 9.34 uur en 10.04 uur in 23 minuten naar de Smittenberg.

In 2013 kunnen de bus- en treintijden, en de Horeca!, veranderd zijn. Kijk dus in februari op de website van Enig en/of www.9292.nl. Of bel mij 070-399 6552 (op de dag zelf 06-24563548). Je kunt ook eerder voor verdere informatie bellen.

Heleen Sissingh

Voor de komende maanden hebben we de volgende plannen:

10 maart:
Wandeling Amsterdam of omgeving
13-14 april:
Kampeerweekend Beundersveld, Beckum

17-20 mei Pinksteren:
Kamperen De Slufter, Texel

7-8 juni:
We sluiten aan bij het kanoweekend van afd. Noord op 't Aagt, Eenrum

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een sportief 2013!
Ingrid

Elke alleengaande NTKC-er is welkom bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/ Enig.

NTKC-Bushcraft

Secr. (a.i.) Herman Tobé
Ruijterstraat 6
2651 EJ Berkel en Rodenrijs
telefoon 06-50234704 tot 21:00 uur
bushcraft@kampeerclub.nl

De Trollen

Contact mailinglijst:
Mieke Bon, telefoon 0222-322133
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) tot 14 jaar graag andere kinderen tegenkomen als je gaat kamperen? Meld je aan voor de trollen mailinglijst en alle NTKC-trollen komen uit hun schuilplaats gekropen.

Kijk op www.kampeerclub.nl > leden-site en kies voor Clubpagina's/ Secties/ De Trollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze speciale mailinglijst (inclusief een link voor het aanmelden; altijd makkelijk).

Trollengroeten,
Mieke Bon

Werkgroep Promotie

promo@kampeerclub.nl

Zie onze oproep op pagina 12.

KLEINE BERICHTEN

Overleden

Dhr.F.J. Lutgenau, Rotterdam, september 2012
Dhr. F. van der Valk, Utrecht, 15 september 2012
Mevr. E. Lindeman, Almere, 27 september 2012
Dhr. R.L. Zwartjes, Bussum, 1 november 2012
Mw. R. Noltes, Utrecht 25 november 2012
Dhr. P.M.J. Atema, Utrecht 30 november 2012
Dhr. H. Boelhouwer, Den Haag, 7 december 2012

Geboren

Maarten, zoon van Nienke Sprenger-de Kreuk, 22 augustus 2012

Te koop

Tent Slee Kluiwer. Bestaat uit twee t.o. elkaar staande 2-pers tenten met zeer ruime tussentent. Van 1977-1998 eenmaal per jaar gebruikt. Tent is in goede conditie. Vraagprijs € 150.
Ans Jore, 0344 689242
ansjore@yahoo.com

'Zakkenroller', vraagprijs € 175.
Fam. Oosterveld, tel. 06 28 444 020.



Adriaanse Assurantie B.V.
Javastraat 3 - 2585 AA Den Haag
Postbus 16902 - 2500 BX Den Haag
T 070 388 88 20 - F 070 389 89 32
E Info@adriaanse-assurantie.nl
I www.adriaanse-assurantie.nl
Handelsregister 271 45 176
AFM 120 05 222
ING 64178 - ING 66 27 29 773

“De Buitenspoorpolis”

Onze unieke kampeerpolis, die nog steeds bestaat en die al vele jaren een grote populariteit geniet bij vele clubleden.

Tijdens kampeertochten binnen Europa is niet alleen de specifieke kampeeruitrusting verzekerd, maar ook alle overige bagage, inclusief foto- en filmmateriaal en andere kostbaarheden.

NTKC-leden zijn zuinig op hun spullen, daarom is de premie nog steeds laag te noemen. Voor slechts € 75 per jaar bent U verzekerd voor € 5.000 Elke € 1.000 meer kost € 15.

Tijdens uw kampeertochten kunnen wij ook uw fietsen mee verzekeren. Vraag ons hiervoor naar de premie. Dan bieden wij de mogelijkheid de polis tijdens de vakantie tegen een gereduceerd tarief uit te breiden tot een volledige reisverzekering inclusief ongevallen, medische kosten, hulpverlening en reparatie.

De premie hiervoor is slechts vanaf € 0,60 per persoon per dag. (Nederlanddekking)

Blijft het niet uitsluitend bij kamperen? Gaat u ook wel eens een weekendje weg? Of geniet u wel eens van een zon- of wintersportvakantie in hotel of appartement? Bent u wellicht een fanatiek golfer of andere sportbeoefenaar? Dan is onze Recreatie- en of Hobby- Sportverzekering wat voor U!

Vraag ons even naar de mogelijkheden op onze website: www.adriaanse-assurantie.nl Kortom nog steeds heeft ADRIAANSE ASSURANTIE voor alle NTKC - leden vele verzekeringsmogelijkheden.

Wilt u een van onze adviseurs spreken? Belt u gerust even op bovenstaand telefoonnummer. Zij staan u graag te woord.

In ieder geval wenst het team van ADRIAANSE ASSURANTIE u een heel plezierig en vooral veilig kampeerseizoen toe.

Kamperen met gratis nachtwaker



Kamperen op een van de 134 Natuurkampeerterrinen is genieten van wat de natuur te bieden heeft vanuit uw tent, caravan of camper. Ook leuk met kinderen! Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene Boekje 2012 heeft u toegang tot alle terreinen in deze gids. Het Groene Boekje 2012 is voor € 14,95 verkrijgbaar in de ANWB-winkels, op alle Natuurkampeerterrinen en via www.natuurkampeerterrinen.nl.



Natuurkampeerterrinen
Te gast bij moeder natuur

Ondernemende NTKC'ers opgelet!

Heeft u een bedrijf dat interessant kan zijn voor uw medeleden dan is adverteren in ons Buitenspoor de manier voor een win-win situatie.

Voor meer informatie naar de mogelijkheden van adverteren neem contact met mij op!

André Reitsema, Advertentiebeheer NTKC
advertentie.ntkc@gmail.com - 06-252 365 51

Gebruik voucher `NTKC100JAAR` en krijg blijvend 10% korting op het hele assortiment of kom gezellig langs!

Pieterstraat 10 | 3252BL | Goedereede | 0852731905
WWW.YAKSPORTS.NL vlakbij NTKC terrein oudorp



Tatteljee

1972 - 2012



In 2012 bestaan we 40 jaar! Al 40 jaar kiest natuurminnend Nederland voor slaapzakken, tenten en andere materialen van de hoogste kwaliteit uit ons atelier. Om dat te vieren hebben wij in 2012 afwisselend elke maand/dag een andere aanbieding tot 40%. NTKC-leden krijgen het hele jaar 4,0% korting op ons gehele assortiment.



Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief, ons volgen via tatteljee.nl, via twitter en facebook.





Nieuw in Nederland!

Envirofit heeft de meest zuinige, efficiëntste, schoonste en duurzaamste buitenkooktoestellen ter wereld ontwikkeld. De stoves branden op sprokkelhout, kolen of briketten. Samen met een doordachte accessoirelijn kunt u overal veilig en beheerst koken, grillen en barbecueën. Zowel thuis, onderweg of bij de tent en caravan.

Wilt u meer weten over deze stoves bezoek dan de website www.kookvuur.nl (vanaf 1 januari 2013)

Introductie aanbieding voor NTKC leden, de hierboven afgebeelde G-3300 in zwart of oranje voor €99,= inclusief verzending in Nederland en workshop op zaterdag 2 februari in Drenthe. (Deze aanbieding is geldig tot 1 februari)

Voor informatie of bestelling:

-Bezoek onze website www.kookvuur.nl (vanaf 1 januari 2013)

-Mail naar: info@kookvuur.nl

-Elke maand een kookworkshop op onze bijzonder locatie in Drenthe, eerst volgende zaterdag 2 februari 2013

www.kookvuur.nl

-----Kookvuur, laaghalerveen 38b,9414 VJ Hooghalen 06-25236551-----